

Jeruzalem, september 2022.

Thuiskomen



Als in de avondschemer van 18 augustus het vliegtuig de grens van de Middellandse zee naar Tel Aviv passeert voelt het als 'thuis komen'. Nu de inreisbeperkingen zijn opgeheven, zijn we snel door alle controles heen en brengt de trein ons in amper 20 minuten naar Jeruzalem.

"Verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem". Ps. 122: 2

Verlof

Verlof is allereerst weer even genieten van fysiek contact met kinderen en kleinkinderen. Ook het fietsen over de fraaie fiets- en natuurpaden in Nederland hebben we erg gewaardeerd. En het was goed om weer even op de thuisbasis van de organisatie te zijn om bij te praten en na te denken over de toekomst, maar daarover later meer.

Nieuwe Baanbrekers

Dit najaar staat in het teken van veel nieuwe uitzendingen. In Israël arriveerden op 1 september twee echtparen voor een korte termijn uitzending en eind van de maand volgt nog een echtpaar dat hulp gaat geven in een tehuis voor (dubbel) gehandicapten op de Westbank. Voor twee jonge vrijwilligers is een jaarvisum aangevraagd, zij hopen later dit najaar te arriveren. Visumaanvragen en verlengingen lopen wat vertraging op doordat het Ministerie van Binnenlandse Zaken druk is met de verblijfsvergunningen van immigranten en vluchtelingen uit Oekraïne, Rusland en Bellarus. Tot nu toe zo'n 50.000. Afgelopen juni kregen wij daardoor een verlenging van ons visum tot half december, zonder dat we een aanvraag hoefden in te dienen. Zo lost men dat pragmatisch op.

Het team in Jordanië is deze maand uitgebreid met twee dames terwijl in Egypte een echtpaar begonnen is op de African Hope School en een jonge vrouw volgende maand in Caïro arriveert.

We zijn dankbaar voor onze collega's op kantoor in Voorthuizen die enorm veel voorbereidend werk verzetten en de verantwoording dragen voor sceening van kandidaten en de voorbereiding van vrijwilligers tijdens een intensieve cursus van drie en halve dag.

Veldwerkersconferentie

Van 6-9 oktober komen we met de werkers uit de A-landen; Egypte en Jordanië, samen in Noord-Jordanië voor een korte conferentie rond het thema 'Toevlucht'. Aansluitend blijven we nog een aantal dagen in Amman voor het aanhalen van contacten en het bezoeken van diverse projecten.

Nog even nagenieten van de speeltuin in Zeist:



Vergeving is feest

Slich! Eindeloos vaak horen we dit! Wanneer iemand je per ongeluk aanstoot of iets laat vallen, onbedoeld een pijnlijke opmerking plaatst, of in een slingerende bus bijna bij iemand op schoot belandt. 'Sorry', zouden wij zeggen, maar het betekent eigenlijk 'vergeef me'.

In de laatste maand van de joodse kalender, Eloel worden speciale 'slichot-gebeden' gezegd in de synagoge. Het is de maand waarin ieder zich begint voor te bereiden op Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Deze dag valt op de 10^e dag na Rosh Hashana, het joodse nieuwjaar. Jom Kippoer, dit jaar op 5 oktober, is een dag van intense verootmoediging, over alles waarin de mens tekort geschoten is in het jaar dat met Rosh Hashana is afgesloten. Het is een feest om met een schone lei te mogen beginnen.

De psalm die in deze periode van inkeer twee maal per dag als gebed gelezen wordt, is Psalm 27. Met vers 7-9 spreekt men uit: 'Hoor mij, HEER, als ik tot U roep, wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt U na: Zoek mijn nabijheid! Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij...'

De dag na Yom Kippoer mag begonnen worden met de bouw van de Loofhut, want vanaf 10 oktober wordt



het Loofhuttenfeest gevierd. Een week lang leeft, eet, en (soms) slaapt men in een hut op het balkon, in de tuin of gewoon op de stoep of de parkeerplaats...

"Gedenkend hoe de Eeuwige het volk Israël, door de gevaren van een veertigjarige woestijnreis, veilig bracht in het land van de belofte". Het geloof in Zijn trouw en bescherming is van een heel andere orde dan die van geld en goed, van kennis en kundigheid. Het roept een heel ander verlangen op in ons, lezen we in Ps 27:4,5

"Ik vraag aan de HEER één ding, het enige dat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel.

Hij laat mij schuilen onder Zijn dak, op de dag van het kwaad, Hij verbergt mij veilig in Zijn tent..."

Beide aspecten; vergeving schenken en ontvangen en het bieden van veiligheid mogen teruggevonden worden in de praktijk van ons dagelijks leven.

Toekomst

Tijdens ons verlov werd regelmatig de vraag gesteld: Hoelang blijven jullie nog op het veld? Aan het begin van onze uitzending hebben we uitgesproken dat we dachten aan een periode van vijf jaar. En hoewel we het nog prima naar onze zin hebben in de taak die we in 2018 mochten aanvaarden, is er in overleg met de leidinggevenden in Voorthuizen en TFC een stip op de horizon gezet. Uiterlijk december 2023 willen onze taak overdragen aan nieuwe veldleiding.

Save the date

Op 13 november wordt er een benefiet concert georganiseerd ten bate van ons werk en de Near East Ministry. Iddo van der Giessen (orgel) en Joram van Ketel (trombone) zullen een prachtig, gevarieerd programma ten gehore brengen in de Dorpskerk van Schipluiden van 16.00-17.30 uur.

Dit is een mooie gelegenheid om onze TFC leden Jaap en Jopie, Greetje, Marianne, Trudi, Janna en Jaap even in het zonnetje te zetten. We zijn ontzettend blij met hun ondersteuning in veel opzichten. Dank in het bijzonder voor het werk dat jullie verzetten in de organisatie van dit concert!

Shalom,

Ron en Nelleke van Ketel



Voor hen die biddend betrokken zijn:

Dank voor alle kandidaten die zich gemeld hebben.

Bid voor een goede voorbereidingstijd en dat zij op de juiste werkplek terecht mogen komen.

Bid voor de veiligheid in Israël tijdens de feestdagen

Bid voor de verkiezingen op 1 november a.s.

Wie meer informatie zoekt over wat van belang is in deze verkiezingen, kan deze website raadplegen: <https://www.cidi.nl/in-de-aanloop-naar-de-israelische-verkiezingen-van-1-11-2022>

Thuisfrontcommissie

Jaap en Jopie van Woerden (voorzitter)

woerd@kabelfoon.nl / 010-5916788

Greetje van Emmerik (secretaris)

Jaap van der Burg (penningmeester)

Marianne van Tielen

Janna van den Berg

Trudi Bouwmeester

Contactgegevens Ron en Nelleke

ketelron@gmail.com / +31 6 31565841

vanketelnelleke@gmail.com / +31 6 11276266



Nieuws- en gebedsbrieven

ketelveld@gmail.com

Giften zijn welkom op rekening:

NL 93 ABNA 0462453855

St. Near East Ministry, Voorthuizen

o.v.v. Veldleiding MO 8560