



# Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 27 oktober 19<sup>e</sup> jaargang

nr. 4

**Kleur van de zondag:** Groen

**Ochtenddienst:**

**Aanvang:** 10.00 uur

**Voorganger:** Ds J.C. van Dongen, Den Haag

**Collecte:** 1. Kerk 2. Diaconie

**Organist:** Reinier Kroos

Vandaag klinkt in vele kerken het verhaal van de blinde Bartimeüs uit Jericho (Marcus 10:46-52), naast woorden uit Jesaja 59 waar staat: 'we tasten als blinden langs de muur...'

Wij leven in een tijd van overweldigende en vaak verblindende 'social media' en opkomende 'Artificial Intelligence'(AI). We zullen horen dat 'Góds Intelligence' uit de bijbel anders is. Ook wie in het duister 'als blinde tast langs een muur', kan door 'Gods Intelligence' geraakt worden en levenslicht krijgen. Ook als de herfstbladeren vallen.

Passend bij deze zondag heb ik liederen met bekende melodie uitgezocht.

Letterlijk A Dieu!

ds J.C. (Casper) van Dongen, Den Haag.

**Vandaag zingen wij:**

Lied 213: 1,2,3

Lied 213: 4,5

Psalm 103: 1,2,3,4

Lied 360: 1,2,3

Lied 360: 4,5,6

Lied 361: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen,4

vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen,7 allen

Lied 534: 1,2,3,4

**1<sup>ste</sup> Schriftlezing:** JESAJA 59:1-2,9-10,19-20

gelezen door Carolien van 't Hoog,

Oec. Leesrooster

De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren -jullie wangedrag heeft jullie en je God van elkaar gescheiden, door jullie zonden houdt Hij zijn gelaat verborgen en wil Hij je niet meer horen...

..Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood...

..In het westen zal men de naam van de HEER vrezzen en in het oosten zijn majesteit. Want Hij

zal komen met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de HEER. Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jakobs nageslacht die met de misdaad breken -spreekt de HEER.

**2<sup>de</sup> Schriftlezing:** MARCUS 10:46-52 Oecum. Leesrooster

Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg; het was Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' De omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, Hij roept u.' Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni zorg dat ik kan zien.' Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij zien en hij volgde hem op zijn weg (naar Jeruzalem).

**Bloemengroet:**

De bloemen van zondag 20 oktober zijn gegaan naar Mevr. vd Windt-Zonneveld, Zouteveenseweg 15 en naar Fam. vd. Eijk, Tramkade 14 a.

**Toelichting collecte diaconie:**

Zondag collecteert de Diaconie tijdens de dienst voor de Zonnebloem afdeling Schipluiden.

Omzien naar de medemens kan op vele manieren een daarvan is onder andere de zorg die vrijwilligers geven aan ouderen d.m.v. bezoeken en het organiseren van bijeenkomsten en uitjes.

Voor zowel gasten als begeleiders zijn het fijne momenten van samen beleven en geeft dat vaak weer gezonde gesprekstof over de zaken die men ziet en meemaakt.

Omdat alles op vrijwillige basis gebeurt kan met veel bereiken met weinig financiële middelen .

Daarnaast is ook geld nodig omdat diverse evenementen alleen nog georganiseerd mogen worden met een vergunning.

De diaconie dankt iedereen voor zijn of haar inzet en wil dit doel ook steunen door het bestemmen van de collecte voor hen.

We bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Geeft U liever een gift dan kan dit; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. Nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. Zonnebloem.  
De diakenen.

### **Het Woudtse Koor zoekt leden**

Anderhalf jaar geleden is het Schipluidense Ouderenkoor samengegaan met het Woudtse Kerkkoor. Dit "nieuwe" Woudtse Koor treedt regelmatig op in Den Hoorn en Schipluiden (o.a. in Akkerleven) en omgeving. Het koor zoekt nu nieuwe leden ter versterking. U bent van harte welkom om e's kennis te komen maken, bijvoorbeeld bij de repetities in De Rijstuin te Den Hoorn, donderdagmorgen van 10.00 tot 11.45 uur. De dirigent is dhr. Gert Jan Hol en voor informatie kunt u contact opnemen met Ini Dijkshoorn, tel. 015-212 4361.

### **Kopij Zondagsbrief:**

Berichten voor de zondagsbrief van 3 november 2024 kunt u sturen naar [zondagsbrief@protestantschipluiden.nl](mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl) voor donderdag 31 oktober 19.00 uur.

