



Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 13 oktober 19^e jaargang

nr. 2

Kleur van de zondag: Groen

Ochtenddienst:

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. P.L. de jong, Rotterdam

Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie

Organist: Henk Vahrmeijer

Vandaag zingen wij:

Psalm 121

Psalm 42: 1,2 en 3

Psalm 116: 1,3 en 4

Psalm 91a

Lied 755

Lied 1010: 1 en 4

1^{ste} Schriftlezing: Jeremia 31: 10-20, gelezen door Gerard vd Berg

¹⁰Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste eilanden:

Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde.

¹¹Want de HEER verlost het volk van Jakob, Hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij. ¹²Zij komen juichend naar de Sion, stralend van vreugde om de gaven van de HEER: graan, wijn en olie, geiten, schapen en runderen. Zij gedijen als een waterrijke hof, nooit meer zal het hun aan iets ontbreken.

¹³Meisjes dansen vrolijk in het rond, jongens en grijsaards dansen mee. Hun rouw verander ik in vreugde, ik troost hen, hun verdriet vergeten zij.

¹⁴De priesters schenk ik overvloedig offer vlees. Ik overstelp mijn volk met al het goede – spreekt de HEER. ¹⁵Dit zegt de HEER:

Hoor, in Rama klinkt een klacht, bitter geweest. Rachel beweent haar zonen, zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer.

¹⁶Maar dit zegt de HEER: Huil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond – spreekt de HEER.

Ze keren terug uit het land van de vijand.

¹⁷Je hebt een hoopvolle toekomst, je kinderen keren naar hun eigen land terug – spreekt de HEER. ¹⁸Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt: “U hebt mij geslagen als een jonge os die nog niet is afgericht.

Breng mij bij U terug, laat mij terugkeren, want U, HEER, bent mijn God.

¹⁹Ik ben tot inkeer gekomen, ik sla me op de heup uit wanhoop nu ik mijn hart doorzie.

Ik ben vol berouw, ik schaam mij diep,

ga gebukt onder de schande van mijn jeugd.”

²⁰Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel?

Telkens als ik over hem spreek

rijst zijn beeld in mij op,

dan raak ik diep bewogen.

Ik móet mij over hem ontfermen

– spreekt de HEER.

2^{de} Schriftlezing: Romeinen 12:9-21

⁹Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. ¹⁰Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. ¹¹Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. ¹²Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. ¹³Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. ¹⁴Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. ¹⁵Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. ¹⁶Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. ¹⁷Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. ¹⁸Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. ¹⁹Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ ²⁰En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.’ ²¹Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 6 oktober zijn gegaan naar Fam. v d Bosch, Akkerleven trambrug kamer 108 en naar de Fam. Bosma, Holierhoek 14.

Toelichting collecte diaconie:

Zondag collecteert de Diaconie na de dienst senioren die door geldgebrek niet met vakantie kunnen.

Het vakantie bureau ken vele types zorgvakanties voor ouderen die deze mensen ook erg waarderen.

Voor degene welke zo'n vakantie niet geheel kunnen bekostigen is het steunfonds een mogelijkheid.

Het is voor veel ouderen belangrijk er eens uit te zijn en anderen te ontmoeten en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan. Geeft U liever een gift dan kan dit; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. Steunfonds Vakantiebureau De diakenen.

Informatie-avond pastorie

Beste gemeente, graag nodigen we u uit voor een informatieavond op donderdag 17 oktober in Het Bakken. Tijdens deze avond zullen we het plan voor de ontwikkeling van de pastorie toelichten. Ook zullen we laten zien hoe het College van Kerkrentmeesters te werk is gegaan om dit advies aan de kerkenraad te kunnen geven. Dit is een mooie gelegenheid om geïnformeerd te blijven en vragen te stellen. We hopen op uw aanwezigheid en betrokkenheid bij deze belangrijke stap voor onze gemeenschap. De avond begint om 19:30 uur. Een vriendelijke groet van de kerkrentmeesters.

Zieken

Donderdag is mevr. Annie van der Windt - Zonneveld in het ziekenhuis opgenomen voor een buikoperatie, Zouteveenseweg 15. Mevr. Laura Warreman is thuis gevallen, en heeft haar neus gebroken, gelukkig gaat het nu weer goed, Dr.J.de Koninglaan 20.

Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 20 oktober 2024 kunt u sturen naar zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor donderdag 17 oktober 19.00 uur.

