

Eerste Pinksterdag

thema: Zacht maken



In deze dienst zullen twee nieuwe ambtsdragers bevestigd worden:
Annet Hooijmans-van der Sar (ouderling-scriba)
Ingrid Scholtz-Verhoek (ouderling-kerkrentmeester)

Dorpskerk Schipluiden, 28 mei 2023, 10.00 uur
Voorganger: ds. E. Dibbets-van der Roest
Orgel: Reinier Kroos
Met medewerking van muziekteam o.l.v. Wil v.d. Bussche

Orgelspel

Mededelingen

Lied 632: 3

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander
verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam.
en U in waarheid aanbidden.

Stil gebed, bemoediging en groet

Inleiding op het thema

Lied 834: 1, 2

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Levenslessen

Liedblokje met het muziekteam:

Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein:

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
(Refrein)

Hemelhoog 222

Refrein:

Door de kracht, door de kracht
van de Heilige Geest
Door de kracht, door de kracht
van de God die geneest,
Die er is, die zal zijn

en die is geweest
Vieren wij feest met elkaar.

Wij zingen 'halleluja' en prijzen de Heer,
Wij zingen 'halleluja' en prijzen de Heer,
Wij zingen 'halleluja' en prijzen de Heer,
.. Hij is het waard.

(Refrein)

Als ik zing 'halleluja', dan prijs ik de Heer
Als ik zing 'halleluja', dan prijs ik de Heer
Als ik zing 'halleluja', dan prijs ik de Heer
.. Hij is het waard.

Opwekking 463

Vader, daal nu met uw Geest neer
op wie hopen op uw kracht.
Vader, ga genezend rond,
heel hen die verwond
op uw liefde wachten.
Vader, U kunt ons genezen,
daarom bidden wij tot U:
Kom en vul ons met uw vuur,
heel ons in dit uur;
Vader, wij verwachten U.

gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderen mogen naar de nevendienst gaan

Schriftlezing Ezechiël 11: 17-20 (GNB) gelezen door Arie van der Windt

God geeft aan de profeet Ezechiël deze opdracht:

Doe hun (de Israëlieten in Babylonië) deze belofte: Ik, God, de Heer, zal jullie uit die verre landen met die vreemde volken weghalen. Ik breng jullie bijeen in Israël, het land dat ik jullie geven zal.

Daar aangekomen zullen de ballingen al die afschuwelijke, weerzinwekkende afgodsbeelden verwijderen. Ik zal hun een nieuw hart en een nieuwe geest geven. In plaats van een hart van steen, geef ik hun een warm kloppend hart. Dan zullen ze mijn wetten uitvoeren en zich houden aan mijn voorschriften. Zij zullen mijn volk zijn, ik zal hun God zijn.

psalm 87: 1, 2, 3

1 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:

door uwe poort zal ieder binnentreden.

2 Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.

O moederstad, uit u is elk geboren!

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 (NBV21)

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

lied 686: 1

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

verkondiging

orgelspel

Dankwoord aan Klaas van Leeuwen (ouderling-scriba) en Dick Bleeker (ouderling-kerkrentmeester)

Samenzang: Overnodig 37: 1 (mel. God is getrouw, zijn plannen falen niet)

God houdt zijn woord, zijn plan verandert niet,
kiest tot zijn dienst ons uit, Hij roept ons allen.

Die deze dag en morgen overziet,
laat zijn beloften niet in duigen vallen;
het werk van eeuwen, door zijn Geest gedaan,
blijft altijd staan.

Inleiding tot de bevestiging

Een kerk is geen gebouw van steen en glas alleen: een kerk is een gemeenschap van mensen die zich geroepen weten te leven in het voetspoor van Jezus Christus, in Gods Naam. Zo'n gemeente komt bijeen om met elkaar te leren, om met elkaar te dienen, om zorg, troost en blijdschap te delen, en om God te eren.

Om dit vieren, leren en dienen in goede banen te leiden, om het te verdiepen, om het te bewaken, heeft de gemeente mensen nodig die in het bijzonder verantwoordelijk zijn. Ambtsdragers noemen wij hen, omdat zij aanspreekbaar zijn op hun bijzondere verantwoordelijkheid, en omdat wij hen vragen óns aan te spreken als wij verflauwen en verzaken, als wij dwalen of anderen ontmoedigen.

Ambtsdragers zijn mensen die naar hun eigen talent en naar hun beste kunnen dit levende lichaam van Christus, willen doen groeien in geloof en in aantal, en willen doen groeien in aandacht voor de kleine mensen en de grote wereld.

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad van de kerk, om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

U, die nu gereed staat uw ambtswerk in deze gemeente te aanvaarden: Herinner u altijd met dankbaarheid, dat het Christus' eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door Zijn bloed, het is Zijn kerk.

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, bouw de gemeente op; voed uzelf met de woorden van het geloof en de goede leer en bid in uw zwakheid om de kracht van de heilige Geest.

Presentatie van te bevestigen ambtsdragers:

Annet Hooijmans en Ingrid Scholtz komen naar voren

Geloften bij de bevestiging

Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst als ouderling bent geroepen? Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? Beloofd u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? Wat is daarop uw antwoord?

lied 670: 1, 3, 6

Kom Schepper God, o Heilge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

Gebed

bevestiging: (knielen, handoplegging, zegen)

vraag aan gemeente (aanwezigen gaan zo mogelijk staan)

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen.

Wilt u hen in uw midden ontvangen en omringen met uw medeleven,
hen dragen in uw gebeden en met hen meewerken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?

Allen: Ja, dat willen wij van harte!

overhandiging van bloemen
(ieder mag weer gaan zitten)

lied 970



Vlam-men zijn er vele, één is het licht,



licht van Je-zus Chris-tus,



vlam-men zijn er vele, één is het licht



wij zijn één in Chris-tus.

2 Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,

wij zijn één in Christus.

3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4 Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte bestemd voor de zending: Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen in Egypte.
Straks bij de uitgang vragen de kerkrentmeesters uw bijdrage.

ELB 81: 2, 3, 6 (mel. Jezus zal heersen waar de zon) (we gaan zo mogelijk staan)
In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het pinksterfeest,
het licht dat, op ons uitgestort,
weerkaatst, vermenigvuldigd wordt.

Zijn wij bezorgd, bedroefd of bang,
dan zingen wij een nieuw gezang;
de vlam, ons door de Geest beloofd,
wordt door geen duisternis gedoofd.

Zing met ons mee, uit alle macht,
zing met ons mee te middernacht,
zing met de hele kerk in koor,
en geef dit licht de wereld door!

Zending en zegen

3x gezongen "Amen"

Voor in de kerk kunt u de ambtsdragers de hand drukken. In het Baken is gelegenheid voor ontmoeting en wat te drinken.