



**Kleur van de zondag:** Groen

**Ochtenddienst:** De vreugde van het leven

**Aanvang:** 10.00 uur

**Voorganger:** Ds. E. Dibbets- van der Roest

**Collecte:** 1. Kerk 2. Diaconie

**Organist:** Gert Jan Hol

### Gebedspunt:

Laten we bidden voor hen die geestelijk hulp nodig hebben, dat zij ergens terecht kunnen waar er aandacht voor hen is.

### Vandaag zingen wij:

lied 146c: 1, 4

lied 280: 1, 4, 5

psalm 32: 3

lied 905: 2, 3, 4

lied 971: 1, 3

ZZZ 229 Wij geloven in het leven

ELB 357: 1, 5 Vreugde, vreugde

### 1<sup>ste</sup> Schriftlezing: Prediker 9: 4-12 (NBV)

gelezen door Martine v.d. Bos

<sup>4</sup>Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. <sup>5</sup>Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. <sup>6</sup>Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon.

<sup>7</sup>Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. <sup>8</sup>Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. <sup>9</sup>Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. <sup>10</sup>Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. <sup>11</sup>Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. <sup>12</sup>Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val,

zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.

### 2<sup>de</sup> Schriftlezing: Lucas 21: 29-36 (NBV)

<sup>29</sup>Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. <sup>30</sup>Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. <sup>31</sup>Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. <sup>32</sup>Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. <sup>33</sup>Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. <sup>34</sup>Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, <sup>35</sup>onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. <sup>36</sup>Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen

### ZZZ 229 (melodie lied 103c)

Wij geloven in het leven,  
uit de duisternis ontwaakt.  
Wij geloven in de adem  
die ons wakker heeft gemaakt.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat mensen raakt.

Wij geloven in de woorden,  
ons door Jezus voorgedaan.  
Wij geloven in zijn voorbeeld  
dat nog mensen op doet staan.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht, ons voorgegaan.

Wij geloven in de liefde  
die verdeeldheid overwint.  
Wij geloven in de hemel  
die op aarde dan begint.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat ons verbindt.

Wij geloven in een toekomst,  
die op vrede is gericht.  
Wij geloven in de zoektocht  
naar dat stralend vergezicht.  
Ja, wij durven te geloven  
in het niet te doven licht.

## **ELB 357 vers 1 en 5**

Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid.  
Schepper, die 't heelal verheugde,  
bron van eeuw'ge vreugde zijt.  
Gij, die woont in licht en luister,  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij, die zoekend doolt in 't duister,  
vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven,  
hef ons op tot U omhoog,  
Gever van onsterfelijk leven,  
die tot ons U nederboog.  
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,  
onbevreesd in smart en pijn.  
Laat ons Heer, door uwe liefde  
eeuwig in uw vreugde zijn.

## **Bloemengroet:**

De bloemen van zondag 1 augustus zijn gegaan  
naar Bertus Ruijsbroek, Kerkstraat 1 en naar Fam  
de Bruijne, Reigerpad 5.

## **Toelichting collecte diaconie:**

Diaconiecollecte 9 augustus, Rudolphstichting via  
KIA

Deze zondag collecteert de Diaconie bij de  
uitgang voor de Rudolphstichting. Deze stichting  
zet zich in voor kinderen welke uit huis geplaatst  
zijn vanwege complexe problemen thuis en zorgt  
ervoor dat deze kinderen toch veilig kunnen  
opgroeien in een gezinssituatie. Dat gebeurt  
onder andere in het Jeugdorp De Glind en door  
het bevorderen van gezinshuizen verspreid over  
heel Nederland. De Glind is een klein, groen dorp  
dat valt onder de gemeente Barneveld. Bijzonder  
aan dit dorp is dat er achter 28 van de ongeveer  
140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit.  
Het wonen, leren/werken, vrijetijd en de dorpse  
gemeenschap dragen in dit dorp bij aan de  
ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen.  
Hulp aan deze kinderen kan niet gemist worden  
en daarom bevelen we deze collecte dan ook van  
harte aan. Geeft U liever een gift dan kan dit;  
Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr:  
NL83RABO0146831535 o.o.v. Rudolphstichting  
De diakenen

## **Oecumenische viering**

Volgende week, 15 augustus, zal er een  
oecumenische viering worden gehouden, een  
zomerdienst. We hopen op goed weer, zodat het  
buiten voor de hoofdingang van de Jacobuskerk  
gerealiseerd kan worden. Dit keer niet in het  
kader van de zomerfeesten, dus ook iets  
eenvoudiger van opzet en zonder tribune. Er

zullen stoelen klaarstaan, maar om helemaal  
zeker te zijn, kunt u ook een eigen klapstoel  
meenemen. Het thema is: Goed je weer te zien!  
De aanvangstijd is een uur later dan gebruikelijk,  
namelijk om 11.00 uur. Eén van de voorgangers,  
pastor Eli Stok, heeft eerder die ochtend de  
viering van Maria Hemelvaart in Maasland.  
Vandaar. Bij slecht weer wordt de dienst binnen  
in de Jacobuskerk gehouden. Er wordt aan  
gewerkt om via kerkomroep een  
geluidsverbinding tot stand te brengen, zodat  
men ook thuis de dienst kan meebelevén. Er zal  
een collecte worden gehouden tijdens die viering,  
bestemd voor twee doelen: Vamos en Mandioca.

## **Verlof van Ron en Nelleke**

Ron en Nelleke van Ketel zijn voor een korte  
vakantie weer even terug in Nederland. Zij willen  
ons graag bijpraten over hun werk in Israël. Zij  
zullen dit doen na de kerkdienst op 22 augustus.  
Komt u hen ook ontmoeten en met elkaar een  
kopje koffie of thee drinken?  
Namens de thuisfrontcommissie

## **Kringloopmarkt**

Met dank voor de inzet van alle vrijwilligers van  
de kringloopmarkt is de opbrengst over de maand  
juli € 2356,70 geworden. Er kunnen nog steeds  
spullen gebracht worden tijdens de  
openingstijden, Dinsdags van 09:00 tot 12:00 en  
van 19:00 tot 20:30 uur en elke 2e en 4e zaterdag  
van de maand van 09:00 tot 14:00 uur. Komen  
deze tijden wat ongelegen dan kunt u een  
afspraak maken via telefoonnr 0613 6798 43 of  
0619 9331 04.

Met vriendelijke groet,  
Het kringloopmarkt team

## **Kopij Zondagsbrief:**

Berichten voor de zondagsbrief van 22 augustus  
2021 kunt u sturen naar  
[zondagsbrief@protestantschipluiden.nl](mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl) voor 19  
augustus 2021 19.00 uur.

