



Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 1 augustus 2021 15^e jaargang nr. 40

Kleur van de zondag: Groen

Ochtenddienst:

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Dibbets- van der Roest

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Organist: Jeanne Bouwmeester

Gebedspunt:

Bidden wij om herstellende rust voor hulpverleners en leerkrachten en ouders en allen die in de drukke corona-tijd nauwelijks op adem konden komen.

Vandaag zingen wij:

psalm 24: 1, 2

lied 972: 7, 8, 9, 10

psalm 107: 19, 20

lied 370

gedachtenislied: Elb 166: 4

lied 413

1^{ste} Schriftlezing: Job 2: 1-12 (NBV) gelezen door Bram Kalkman

¹Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. ²De HEER vroeg aan Satan: 'Waar kom je vandaan?' Hij antwoordde: 'Ik heb rondgezworven en rondgedoeld op aarde.' ³De HEER vroeg aan Satan: 'Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.' ⁴Hierop zei Satan: 'Zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit.' ⁵Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.' ⁶Toen zei de HEER tegen Satan: 'Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven.' ⁷Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. ⁸Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. ⁹Zijn vrouw zei tegen hem: 'Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.' ¹⁰Maar Job zei tegen haar: 'Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaardden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaardden?' Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord.

2^{de} Schriftlezing: Jakobus 5: 7-11 (NBV)

⁷Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. ⁸Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. ⁹Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. ¹⁰Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. ¹¹Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.

Gedachtenislied:

Evangelische Liedbundel 166: 4

Vader, U loven wij –

draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam
dan nog blijven branden;

Christus, ons licht,

op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 25 juli zijn naar de Fam A. Langstraat, Zouteenseweg 23, en naar Nico van Schie, Willemoordseweg 1c.

Toelichting collecte diaconie:

Zondag collecteert de diaconie bij de uitgang via Kerkinactie voor partners welke zich inzetten tegen de kinderarbeid in de textiel industrie. Wereldwijd moeten 1 op de 10 kinderen werken. Door alle kinderen een kans op onderwijs te geven, kan de vicieuze cirkel van armoede en onderdrukking worden doorbroken. Bijvoorbeeld in India.

In de Indiase stad Tirupur werken 10.000 kinderen vooral in de textielindustrie Grote kans dat uw t-shirt hier vandaan komt. De kinderen zijn met hun ouders van het platteland naar deze grote stad geëmigreerd en spreken de plaatselijke taal vaak niet. Ze werken dag in dag uit onder slechte omstandigheden, hoewel de Indiase wet het verbiedt.

De Indiase organisatie SAVE spoort kinderen op die niet naar school gaan, zoals Yamuna. Ze bezoeken textielwerkplaatsen, gaan de straat op en leggen huisbezoeken af. Yamuna's oude schoolmeester nam contact op met de

telefonische kinderpilijn. Yamuna zei: "Ik wist niet dat het niet normaal was dat ik zo hard moest werken."

Naast het aandacht hebben voor de kleding wij kopen is ook hulp voor dit project belangrijk en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Geeft U liever een gift dan kan dit; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. Kinderarbeid.
De diakenen.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over 2020 is goedgekeurd en kan op verzoek per e-mail worden toegezonden. Als u de jaarrekening wilt ontvangen stuur dan een berichtje naar de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer M. Brik. Het e-mail adres is penningmeester@protestantschipluiden.nl. Het College van Kerkrentmeesters

Zangrepetitie

Voor de oecumenische dienst op 15 augustus worden de liederen gerepeteerd op donderdag 12 augustus om 19.00 uur in de Jacobuskerk. Iedereen is welkom om mee te doen.

Groen boekje

Voor wie als vrijwilliger vermeld staat in het groene boekje een oproep om te controleren of uw gegevens juist vermeld staan. Wijzigingen graag doorgeven voor 15 augustus aan Bep v.d. Spek

Bedankje

Namens mevr. R. de Ruijter-Wijsman die nu in Arnhem woont een bericht van dank aan iedereen van de gemeente, voor al de lieve wensen met haar verjaardag en de visites van diverse mensen. Bedankt voor de aandacht en medeleven en een hartelijke groet.

Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 8 augustus 2021 kunt u sturen naar zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 5 augustus 2021 19.00 uur.

