

Gezinsdienst

bij de overstap van groep 8 naar voortgezet onderwijs
van

Kate, Jelle, Maud, Koen, Lisette, Daniël

thema: Klaar voor de start!



Dorpskerk Schipluiden, 11 juli 2021, 10.00 uur

voorganger: ds. E. Dibbets-van der Roest

organist: Gert Jan Hol

muziekteam o.l.v. Wil v.d. Bussche

orgelspel

welkom door Kate v.d. Berg, **mededelingen** door ouderling
Marjan Kneppers

lied: *(we gaan zo mogelijk staan)*

Vandaag is een nieuwe dag
die ik beginnen mag
en ik ben klaar voor de start
vandaag is een nieuwe dag
die ik beginnen mag
met een lied in mijn hart

Dit is de dag gemaakt door God
kom zing en dans, wees blij
dit is de dag gemaakt door God
kom op! doe mee met mij
met mij!

Vandaag is een nieuwe dag...

Hoy es el dia, hoy es el dia
hoy es el dia del Senor (herhaal)

Gracias al Dios, gracias al Dios
gracias al Dios por sur amor (herhaal)

Dit is de dag gemaakt door God
kom zing en dans, wees blij
dit is de dag gemaakt door God
kom op! doe mee met mij
met mij!

moment voor stil gebed

bemoediging en groet

introdactie op het thema: klaar voor de start!

Tekst “Tien woorden” gelezen door Maud Hooijmans en Jelle van Ispelen

Ken jij de tien woorden, de woorden één tot tien.

Laat ze dan eens horen, Dat wil ik wel eens zien!

Want deze woorden zijn gegeven Als tien vriendjes voor het leven:

- Één is God, die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij.
 - Twee wil zeggen: God en jij, daar horen echt geen beelden bij.
 - Drie, dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan.
 - De dag van God is nummer vier, bevrijdingsdag voor mens en dier zodat je week’lijks even voelt hoe God de schepping heeft bedoeld.
 - Vijf gaat om je ouders en jij, wees goed voor elkaar, daar leef je bij.
 - Maak niet dood, laat zes je horen, knoop dat goed in je oren.
 - Een maatje is, zegt nummer zeven, iets heel kostbaars in je leven.
- Dus luister goed, naar dit gebod en maak wat heel is niet kapot.
- Acht zegt: stelen is niet cool, dan wordt het hier een beestenboel.
 - Negen: laat dat vals gepraat, waarmee je and’re mensen schaadt.
 - Tien zegt: vaar je eigen koers. Wees dan vrij en niet jaloers op wat een ander heeft of kan, daar word je ongelukkig van. Dit zijn de tien woorden, De woorden één tot tien. Je hebt ze kunnen horen. Iets om te doen misschien?

lied: ELB 422

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen. Refrein

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen. Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen: Refrein

Gebed

Bijbellezing 1 Korintiërs 9: 24-27 (Basisbijbel) door Daniël Thijs

“Het geloof is te vergelijken met een sportwedstrijd”

Jullie weten wel dat álle mensen die aan een hardloophwedstrijd meedoen, moeten rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen! En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen, kunnen niet maar doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen. Zij doen dat om een aardse prijs te winnen. Maar wij werken voor een eeuwige prijs! Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht. En een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. Net als een sporter ben ook ik streng voor mezelf. Want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb!

lied: ELB 506

We are marching in the light of God,
we are marching in the light of God. (herhaal)
We are marching, we are marching, oho
we are marching in the light of God. (herhaal)

We are living in the love of God.... (etc.)

We are moving in the power of God.... (etc.)

Vertaling:

Wij lopen in het licht van God.
We leven in de liefde van God.
We bewegen door de kracht van God.

Bijbellezing Hebrëën 12: 1-3 (Basisbijbel) door Koen v.d. Linden

“De schrijver moedigt de gelovigen aan om vol te houden”

Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat, en alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar Hem wilden luisteren en Hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven.

lied: HH 360

Refrein:

Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij.
Onder, boven, voor en achter, God is om mij heen. (herh.)

Al vlieg ik met het vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand.
Al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje, want...

Refrein: Onder, boven, voor en achter...

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus.
Al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus;
God is altijd bij mij, dus...

(Refrein)

Overdenking

Orgelspel

Kinderen van groep 8 mogen naar voren komen

lied: (melodie “Geest van hierboven”)

Jij bent geboren, en hier getogen,
om een koninklijk mens te zijn.
Jij bent geroepen en uitverkoren
om een kind van Gods volk te zijn .
Jij draagt het teken, dat nooit zal breken.
Kind van belofte, mens van gelofte,
door Christus zélf aanvaard. Halleluja!
Hij zal jou leiden op al jouw wegen.
In heel jouw leven zij Hij jou zegen.
Wees dan door Hem bewaard! Halleluja!

gebed

collectedoelen: Zonnebloem Schipluiden en onderhoud van de kerk.

lied LLO 2 lied 15 (melodie: “ik bouw op U”)

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

→

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

zegen (we gaan zo mogelijk staan)
gezongen 'amen'

De tekening op de voorkant is gemaakt door Lisette v.d. Ende
Het muziekteam bestaat uit: Wil, Judith, Simon, Lieke, Robijn,
Nienke, Fenna en Marije