



# Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 4 juli 2021 15<sup>e</sup> jaargang nr. 37

**Kleur van de zondag:** groen

**Ochtenddienst:**

**Aanvang:** 10.00 uur  
**Voorganger:** Ds. E. Dibbets- van der Roest  
**Collecte:** 1. Diaconie 2. Kerk  
**Organist:** Jeanne Bouwmeester

**Gebedspunt:**

Laten we bidden om een ontspannen sfeer tussen de mensen met wie we dagelijks omgaan, zodat het veilig is om open en eerlijk te zijn.

**Vandaag zingen wij:** (het mag weer!!!)

psalm 84: 1  
lied 314  
lied 911: 1  
lied 902: 1, 5  
lied 670: 1, 3, 6 en later 7  
lied 905: 1, 4

**1<sup>ste</sup> Schriftlezing:** Ezechiël 2: 1-7 (NBV) gelezen door Aria van Leerdam

Ik hoorde een stem die tegen mij zei: 'Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken.' Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed staan, en er werd opnieuw tegen mij gesproken: 'Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk, dat zo halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen: "Dit zegt God, de HEER ..." En of ze nu horen willen of niet – het is immers een opstandig volk –, ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen, je hoeft voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun woorden, hoe opstandig ze ook zijn.

**2<sup>de</sup> Schriftlezing:** Marcus 6: 1-6 (NBV)

Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 'Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! Hij is toch die timmerman, de zoon van

Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?' En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: 'Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.' Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongelooft.

**Bloemengroet:**

De bloemen van zondag 27 juni zijn gegaan naar: fam. K. v.d. Wind- de Boer, Tussenhaven 2, Den Hoorn en naar Ria Verboon, Eendracht 63 Delft.

**Toelichting collecte diaconie:**

Zondag houdt de diaconie bij de uitgang van de dienst een collecte voor het binnenlands diaconaat.

Dit maal vragen wij uw aandacht voor de jongeren in arme gezinnen.

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. De projecten van Kerk in Actie zowel in Nederland als verder in de wereld zijn van groot belang en daarom bevelen we deze collecten dan ook van harte aan.

Geeft u liever een gift via de bank dan kan dit op; Diaconie Prot. Gemeente bankrekening nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. Binnenlands diaconaat.  
De diakenen.

**Herenbanken**

Opnieuw een verzoekje om te komen helpen om de oude herenbanken in de bijenwas te zetten. Afgelopen week is het achterste hek, het knielbankje en het kleine bankje in het koor van de kerk in de was gezet en ook de preekstoel is al gedaan.

Nu dus nog het voorste hek en de twee "Herenbanken"

En er mag nog wat uitgewreven worden. Wie komt ons helpen??

We zijn er van half 10 tot half 12 op dinsdag 6 juli. Groetjes van Wil Ouwendijk.

## Startdienst!

Op zondag 12 september 2021 staat de startdienst gepland, zet u/ jij het ook alvast in de agenda?

We duimen voor mooi weer, zodat de dienst op een mooie locatie buiten kan plaatsvinden!

## Kringloopmarkt

De opbrengst van de kringloopmarkt in de maand juni heeft het mooie bedrag van 2631,95 opgebracht.

Dank aan alle medewerkers/vrijwilligers die hebben meegewerkt om dit mooie resultaat te behalen.

Sinds enige tijd is de kringloopmarkt ook geopend op de dinsdagmorgen van 09:00 tot 12:00 uur.

U kunt dan ook spullen brengen net zoals op de dinsdagavond van 19:00 tot 20:30 uur.

Met vriendelijke groet,

Het kringloopmarkt team.

## Inleiding tot de bevestiging

Een kerk is geen gebouw van steen en glas alleen: een kerk is een gemeenschap van mensen die zich geroepen weten te leven in het voetspoor van Jezus Christus, in Gods Naam. Zo'n gemeente komt bijeen om met elkaar te leren, om met elkaar te dienen, om zorg, troost en blijdschap te delen, en om God te eren.

Om dit vieren, leren en dienen in goede banen te leiden, om het te verdiepen, om het te bewaken, heeft de gemeente mensen nodig die in het bijzonder verantwoordelijk zijn. Ambtsdragers noemen wij hen, omdat zij aanspreekbaar zijn op hun bijzondere verantwoordelijkheid, en omdat wij hen vragen óns aan te spreken als wij verflauwen en verzaken, als wij dwalen of anderen ontmoedigen.

Ambtsdragers zijn mensen die naar hun eigen talent en naar hun beste kunnen dit levende lichaam van Christus, willen doen groeien in geloof en in aantal, en willen doen groeien in aandacht voor de kleine mensen en de grote wereld.

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad van de kerk, om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

## vraag aan gemeente na de bevestiging

Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling-kerkrentmeester. Wilt u hem in uw midden ontvangen en omringen met uw medeleven, hem dragen in uw gebeden en met hem meewerken in

de dienst aan onze Heer? Allen: Ja dat willen wij van harte!

**volgende week (11 juli)** is er geen zondagsbrief, maar een volledig uitgewerkte orde van dienst op papier, in de volksmond kortweg 'liturgie' genoemd, vanwege de gezinsdienst waarin aandacht zal worden gegeven aan de kinderen van groep 8, die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs.

## Aangepast protocol voor 'De 150 cm Kerk' vanaf zondag 4 juli 2021

Protocol voor kerkbezoek van Dorpskerk in Schipluiden

In de Zondagsbrief van vorige week stond dat met ingang van 27 juni 2021 weer maximaal 75 bezoekers tot de eredienst. Bij deze versoepeling geldt nog steeds dat u de **1.50 meter** afstand tot elkaar van kracht blijft. De Kerkenraad heeft in haar vergadering van maandag 28 juni het volgende besloten:

### Bijwonen eredienst

- Gezien het beperkt aantal zitplaatsen in de kerk kunnen maximaal **66** personen deelnemen aan de eredienst op zondag. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
- In de hal bij de hoofddeur onder de toren moet iedere kerkganger zijn/haar naam laten noteren.
- U hoeft **geen** mondkapje meer te dragen.
- Op tafel van de liedboeken staat desinfecterende gel. Elkaar de hand schudden is niet toegestaan.
- U wordt een zitplaats aangewezen, de plaatsen zijn herkenbaar door een kussen.
- Gezinsleden mogen bij elkaar zitten.
- Zingen is gelukkig weer toegestaan.
- Uw gaven voor de kerk en de diaconie kunt u bij het uitgaan in offerblokken bij de zijdeur doen.
- U verlaat de kerk via de zijdeur, vanaf de voorste rij gaat u rij voor rij de banken uit en loopt door het middenpad naar buiten. Voor alle duidelijkheid de route staat op het scherm.



### **Koffiedrinken buiten op het plein**

- Bij mooi weer kunt u koffie/thee drinken buiten op het plein.
- Op de tafel onder fietsenstalling staat iemand die de koffie/ thee voor u inschenkt in kartonnen bekertjes.
- Op het plein staan verspreid drie statafels, hier kunt u uw koffie/thee drinken en op gepaste afstand elkaar bijpraten.
- Voor mensen die slecht ter been zijn staan een aantal klapstoeltjes op het plein.

### **Koffiedrinken in Het Bakken**

- Bij slecht weer kan onder de voorwaarde van 1.50 meter van elkaar en door goede luchtverversing koffie / thee worden gedronken in Het Bakken.
- U komt de grote zaal binnen via de garderobe. U zoekt een zitplaats, op de tafel staat een kan met koffie en kopjes. Het is niet de bedoeling dat u gaat lopen. De stoel laat u op hun plek staan.
- In de grote zaal van Het Bakken kunnen **30** personen aan tafels zitten en **4** personen aan een statafel staan. Als het maximaal aantal bezoekers is bereikt dan kunt naar de klein zaal.
- In de kleine zaal van Het Bakken kunnen **14** personen aan tafels zitten en **4** personen aan een statafel staan.
- Na afloop verlaat u de grote zaal door de zijdeur.

### **Kopij Zondagsbrief:**

Berichten voor de zondagsbrief van 18 juli 2021 kunt u sturen naar [zondagsbrief@protestantschipluiden.nl](mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl) voor 15 juli 2021 19.00 uur.

