



# Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 6 juni 2021 15<sup>e</sup> jaargang nr. 33

**Kleur van de zondag:** groen

**Ochtenddienst:**

**Aanvang:** 10.00 uur

**Voorganger:** Ds. C.M. Schreuder, Maassluis

**Collecte:** 1. Diaconie 2. Kerk

**Organist:** Jeanne Bouwmeester

**Gebedspunt:**

Laten we dankbaar zijn voor familie en vrienden en bidden om veiligheid binnen de gezinnen.

**Vandaag zingen wij:**

Psalm 13

Lied 216

Lied 705: 1 en 4

Lied 156

Lied 339 A

Lied 741

Lied 416

**1<sup>ste</sup> Schriftlezing:** Habakuk 2: 1-4 gelezen

Gerard vd Berg

<sup>1</sup>Ik ga nu op mijn wachtpost staan,  
betrek mijn post op het bolwerk,  
kijk uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen,  
wat hij mij antwoordt op mijn verwijt.

<sup>2</sup>Dit was het antwoord van de HEER.

Schrijf dit visioen op,  
grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen  
is. <sup>3</sup>Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is,  
het getuigt ervan, het liegt niet.

Ook al is het nog niet vervuld,  
wacht maar, het komt zeker,  
het zal niet uitblijven.

<sup>4</sup>Wie niet oprecht is kwijnt weg,  
maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.

**2<sup>de</sup> Schriftlezing:** Johannes 3: 22-36

<sup>22</sup>Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar  
Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er.

<sup>23</sup>Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij  
Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de  
mensen naartoe om zich te laten dopen.

<sup>24</sup>Johannes was immers nog niet gevangengezet.

<sup>25</sup>Er ontstond een discussie tussen de leerlingen  
van Johannes en een Jood over het  
reinigingsritueel. <sup>26</sup>Ze gingen naar Johannes en  
zeiden tegen hem: 'Rabbi, de man die bij u aan  
de overkant van de Jordaan was, over wie u een  
getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en  
iedereen gaat naar hem toe!' <sup>27</sup>Johannes  
antwoordde: 'Een mens kan alleen ontvangen wat  
hem door de hemel gegeven wordt. <sup>28</sup>Jullie

kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: "Ik  
ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit  
gezonden." <sup>29</sup>De bruidegom krijgt de bruid; de  
vriend van de bruidegom staat te luisteren en is  
blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat  
vervult mij met grote vreugde. <sup>30</sup>Hij moet groter  
worden en ik kleiner.

<sup>31</sup>Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit  
de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal  
van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven  
allen staat, <sup>32</sup>getuigt van wat hij gezien en  
gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door  
niemand aanvaard. <sup>33</sup>Wie zijn getuigenis wel  
aanvaardt, bevestigt daarmee dat God  
betrouwbaar is. <sup>34</sup>Hij die door God gezonden is,  
spreekt de woorden van God, en God schenkt de  
Geest in overvloed. <sup>35</sup>De Vader heeft de Zoon lief  
en heeft alle macht aan hem overgedragen. <sup>36</sup>Wie  
in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de  
Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet  
kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem  
rusten.'

**Bloemengroet:**

De bloemen van zondag 30 mei zijn gegaan naar  
Cees en Gerry v.d. Sar, B.M. Singel 22 en naar  
de Heer H.A. v.d. Burgh, Burg. van Gentsingel  
16.

**Toelichting collecte diaconie:**

Zondag collecteert de diaconie voor vrouwen en  
kinderen in Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese  
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk  
geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang  
gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de  
Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte  
gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda.  
Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te  
voorzien en naar school te laten gaan.

De vrouwenvereniging Mothers Union van de  
Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun  
grootste uitdagingen te overwinnen. Samen  
werken ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia: "De  
zorg voor mijn acht (klein)kinderen valt me zwaar.  
Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze minder  
last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden  
voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond  
voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid  
van een spaargroep. Mijn man en ik kregen  
relatietherapie." Zo worden kwetsbare gezinnen  
in Noord-Oeganda sterker.

Uw steun hiervoor is belangrijk en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Giften zijn ook van harte welkom op reknr. NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.te Schipluiden o.v.v Werelddiaconaat Oeganda  
De diakenen.

### **Koffiedrinken**

Vanaf zondag 6 juni kunt U/jij na het bezoeken van de kerkdienst weer nablijven voor een kopje koffie of thee en voor de kinderen een glas limonade.

Dit willen we zo wekelijks weer invoeren, de ene keer zal het buiten zijn en een andere keer binnen, dat laten we afhangen van de weersomstandigheden.

Tijdens de mededelingen op de zondagochtend zelf wordt dat bekend gemaakt.

Als het koffiedrinken binnen is, dan staat de luchtcirculatie aan in de grote zaal en is het de bedoeling dat men gaat zitten nadat men de koffie aan de bar heeft opgehaald en niet gaat rondlopen. Een tweede kopje koffie wordt dan ingeschonken door de koffie dame/heer.

Als het koffie drinken buiten is, dan kan de koffie opgehaald worden aan een tafel die buiten staat en kunt u/jij zich over het kerkplein verdelen.

We hopen natuurlijk op veel mooi weer en lekkere koffie.

Vriendelijke groeten namens de koffie zettters.

### **Aangepaste regels voor kerkbezoek**

De algemene richtlijnen voor het kerkbezoek zijn enigszins versoepeld. Voor onze situatie geldt, dat er vanaf 5 juni weer maximaal 60 bezoekers per dienst toegelaten kunnen worden. De algemene basisregels blijven van kracht. Geen handen schudden. Bij verkoudheid of andere klachten bij bezoekers of huisgenoten is het niet toegestaan om te komen. Dan kan er nog steeds digitaal gekerkt worden via kerkomroep. Voor de veiligheid zullen bij binnenkomst uw gegevens genoteerd worden en vragen we u desinfectiegel te gebruiken, een mondkapje te dragen totdat u op een aangewezen zitplaats heeft plaatsgenomen en de onderlinge 1,5 meter afstand te bewaren. Deze regels in combinatie met voortgaande vaccinaties maken het mogelijk om te kunnen zeggen: kom gerust weer. Zingen is helaas nog voorbehouden aan de voorzangers, maar het slotlied mogen we wel weer (ingetogen!) met zijn allen zingen. Hoe fijn is dat! Graag tot zondag. De kerkenraad.

### **Kringloopmarkt**

De opbrengst van de kringloopmarkt in de maand mei is het mooie bedrag van 2287,10 € geworden. Met dank aan alle vrijwilligers die weer geholpen hebben om dit resultaat te bereiken. Met vriendelijke groet  
Het kringloopmarkt team.

### **Kopij Zondagsbrief:**

Berichten voor de zondagsbrief van 13 juni 2021 kunt u sturen naar [zondagsbrief@protestantschipluiden.nl](mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl) voor 10 juni 2021 19.00 uur.

