



**Kleur van de zondag:** Wit

**Ochtenddienst:** Hemelvaartsdag

**Aanvang:** 9.30 uur

**Voorganger:** Ds. E. Dibbets- van der Roest

**Collecte:** 1. De 10 2. Kerk

**Organist:** Gert Jan Hol

## **Gebedspunt:**

Laten we bidden voor vrede in en rond Jeruzalem en voor de veiligheid van de medewerkers van de Nem.

## **Vandaag zingen wij:**

psalm 47: 2 (DNP)

lied 103c: 1

psalm 99: 1

lied 661: 1, 2, 3, 6

lied 663: 2

lied 416

## **De Nieuwe Psalmberijming 47: 2**

Juich, want God stijgt op; vreugde klimt ten top.

Luid trompetgeschal schettert overal.

Prijs de koning, zing vol bewondering.

Wat een machtsvertoon: God zit op zijn troon.

Heersers treden aan om voor Hem te staan.

Wat een erewacht; God heeft alle macht!

## **1<sup>ste</sup> Schriftlezing:** Psalmen 93 (NBV)

De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed,  
de HEER is met macht bekleed en omgord.

Vast staat de wereld, zij wankelt niet,

en vast staat van oudsher uw troon,

u bent van alle eeuwigheden.

De stromen verheffen, HEER,

de stromen verheffen hun stem,

luid verheffen de stromen hun stem.

Maar boven het geraas van de wijde wateren,

van de machtige baren der zee,

is hoog in de hemel de machtige HEER.

Uw uitspraken zijn betrouwbaar.

Heiligheid is van uw huis het sieraad,

HEER, tot in lengte van dagen.

## **2<sup>de</sup> Schriftlezing:** : Lucas 24: 44-53 (NBV)

Hij zei tegen hen: 'Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.'

Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen:

'Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan

uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.'

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

## **Duivenspeurtocht**

Op zaterdag 22 mei, de dag voor Pinksteren, organiseert het pastorale team een duivenspeurtocht voor alle leeftijden met als thema: Feest van hoop. De route kan te voet worden gevolgd en zal enkele opdrachten bevatten. Naar verwachting zal de route inclusief opdrachten 1,5 uur in beslag nemen. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Er kan gestart worden bij de kerk aan de kant van het fietsenhok. Start is tussen 12.00 en 14.00 uur. Op diverse punten is Rainbow de duif als herkenningsteken te vinden. Daar in de buurt is een letter verstopt. Alle letters samen vormen een woord. Diverse talenten zijn nodig om de route te volbrengen. Samenwerking is belangrijk. Van sommige opdrachten kunnen de resultaten de volgende dag gebruikt worden in de kerkdienst. Dus: doe je best om er iets moois van te maken en de feestvreugde te vergroten!



**Toelichting collecte diaconie:**

Op Hemelvaartsdag vraagt de diaconie uw aandacht voor het werk van het Liliane Fonds. Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma's. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen.

Giften zijn van harte welkom op reknr. NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.te Schipluiden o.v.v Liliane fonds De diakenen.

**Kopij Zondagsbrief:**

Berichten voor de zondagsbrief van 16 mei 2021 kunt u sturen naar [zondagsbrief@protestantschipluiden.nl](mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl) voor 13 mei 2021 19.00 uur.

