

Palmzondag 2021



Dorpskerk Schipluiden
zondag 28 maart 2021, 10.00 uur
Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

Voorganger: ds. E. Dibbets-van der Roest
Orgel: Gert Jan Hol

In deze dienst zal om een reactie vanuit de gemeente gevraagd worden.

Als u een smartphone hebt, kunt u daarmee reageren via **menti.com**. Open de gratis app '**mentimeter**' (na downloaden en installatie).

Vul de code in, die in de kerk wordt bekendgemaakt.

Klik op 'Submit'.

Volg de aanwijzingen in uw telefoonscherm.

Uw reactie is aaniem tenzij u zelf een naam invult.

Sluit af door 'Stem op een andere vraag' aan te klikken.

Klikt u op 'Bekijk de resultaten van het stemmen', dan worden na het invullen van uw mailadres de resultaten naar uw mailbox verstuurd.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

psalm 118: 9

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.

O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.

Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.

Wij zegenen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 556: 1, 2, 4

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Toelichting bij de symbolische schikking

Opwekking lied 277

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.

Gebed

Schriftlezing Johannes 12: 1-24 (NBV)



Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van

Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 'Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?' Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: 'Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.'



Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.

Intocht in Jeruzalem

De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou

komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van



Israël.' Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 'Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.' Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de farizeeën zeiden tegen elkaar: 'Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.'

→



Jezus spreekt over zijn dood

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaida in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: 'De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

Lied ZZZ 712 (op melodie van lied 753)

Zovelen stonden langs de weg
waar Jezus binnen kwam,
maar waren er ook onder hen
die zagen wie hij was?

Een ezel, een onschuldig dier,
dat draagt geen wereld macht,
een pril en koppig ezeltje
draagt wie is rein van hart.

Wie tranen laat in feestgedruis
weet van het leven meer,
weet dat een feest pas feest kan zijn
door kwaad en lijden heen.

De intocht in Jeruzalem
een zoektocht voor het hart
naar vrede en gerechtigheid
een haast onzichtbaar pad.

Overdenking

Orgelspel (ondertussen worden dia's vertoond bij de versoberingsactie)

Woord van dank

aan Adri van Schie, Karin van Leeuwen, Trudie van Velzen

lied 672: 3

In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

Inleiding tot de bevestiging

Een kerk is geen gebouw van steen en glas alleen: een kerk is een gemeenschap van mensen die zich geroepen weten te leven in het voetspoor van Jezus Christus, in Gods Naam. Zo'n gemeente komt bijeen om met elkaar te leren, om met elkaar te dienen, om zorg, troost en blijdschap te delen, en om God te eren.

Om dit vieren, leren en dienen in goede banen te leiden, om het te verdiepen, om het te bewaken, heeft de gemeente mensen nodig die in het bijzonder verantwoordelijk zijn.

Ambtsdragers noemen wij hen, omdat zij aanspreekbaar zijn op hun bijzondere verantwoordelijkheid, en omdat wij hen vragen óns aan te spreken als wij verflauwen en verzaken, als wij dwalen of anderen ontmoedigen.

Ambtsdragers zijn mensen die naar hun eigen talent en naar hun beste kunnen

dit levende lichaam van Christus, willen doen groeien in geloof en in aantal, en willen doen groeien in aandacht voor de kleine mensen en de grote wereld.

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad van de kerk, om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgelijken te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

U, die nu gereed staat uw ambtswerk in deze gemeente te aanvaarden of voort te zetten: Herinner u altijd met dankbaarheid, dat het Christus' eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door Zijn bloed, het is Zijn kerk.

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, bouw de gemeente op; voed uzelf met de woorden van het geloof en de goede leer en bid in uw zwakheid om de kracht van de heilige Geest.

Presentatie van te (her)bevestigen ambtsdragers: Trudi Bouwmeester, Aria van Leerdam, Klaas van Leeuwen, Marrie v.d. Burg, Janna v.d. Berg (Michel Brik, geen lid van de kerkenraad, maar van college KRM)

Geloften bij de herbevestiging

Eenmaal bent u in het ambt van ouderling/diaken in deze gemeente bevestigd.

Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het geloof en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Nu u uw ambtswerk zult voortzetten, vraag ik u daarom: Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen? En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? Wat is daarop uw antwoord?

Bevestiging

Geloften bij de bevestiging

Geloof u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst als ouderling bent geroepen? Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? Beloof u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? Wat is daarop uw antwoord?

Gebed om de heilige Geest

lied 670: 1, 3, 6

Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.



bevestiging: (knielen, handoplegging, zegen)

vraag aan gemeente

Gemeente, dit zijn uw nieuwe diaken en ouderlingen.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en omringen met uw medeleven,
hen dragen in uw gebeden en met hen meewerken in de dienst aan onze Heer? Uw antwoord kunt u invullen via de app 'mentimeter'.
De aanwezigen hier vraag ik om een instemmend applaus.

(Via de app 'mentimeter' kan een groet, felicitatie of een andere reactie worden ingevuld)

lied 670: 7

Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Lied 552

Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij mogen binnentreden
en leven ongestoord.

Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.

→

Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw Naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!

Zegen

Luister en kijk deze komende dagen om 19.30 uur naar
kerkomroep.
Elke avond is er een kort avondgebed.



Op Goede Vrijdag wordt de
maaltijd van de Heer
gevierd. Er mogen 30
bezoekers bij aanwezig zijn.
U kunt zich hiervoor
aanmelden bij Trudi
Bouwmeester.