



# Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 17 januari 2021 15<sup>e</sup> jaargang nr. 17

**Kleur van de zondag:** Groen

**Ochtenddienst:**

**Aanvang:** 10.00 uur

**Voorganger:** Ds. E. Dibbets- van der Roest

**Organist:**

**Gebedspunt:**

Laten wij deze week bidden voor de actie Kerkbalans, voor de vrijwilligers en voor gulle gevers

**Vandaag zingen wij:**

psalm 67: 1, 2

lied 800: 1, 2

lied 525: 1, 2, 3

lied 791

**1<sup>ste</sup> Schriftlezing:** Genesis 28: 10-16 (NBV)  
gelezen door Ada de Rijke

<sup>10</sup>Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. <sup>11</sup>Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. <sup>12</sup>Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. <sup>13</sup>Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: 'Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. <sup>14</sup>Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. <sup>15</sup>Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overall beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.'

<sup>16</sup>Toen werd Jakob wakker. 'Dit is zeker,' zei hij, 'op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat beseftte ik niet.'

**2<sup>de</sup> Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 (NBV)**

<sup>1</sup>Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, <sup>2</sup>en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. <sup>3</sup>Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' <sup>4</sup>'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn

tijd is nog niet gekomen.' <sup>5</sup>Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' <sup>6</sup>Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. <sup>7</sup>Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand. <sup>8</sup>Toen zei hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. <sup>9</sup>En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom <sup>10</sup>en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' <sup>11</sup>Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

<sup>12</sup>Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

**Bloemengroet**

De bloemen van zondag 10 januari zijn gegaan naar Jaap en Tineke Moerman, Singel 26.

"Afgelopen zondag is in de consistorie een bloemetje overhandigd aan dominee MR Oldenboom uit Delft, uit dankbaarheid voor haar bereidheid om op 13 december 2020, binnen 1 uur tijd, waar te nemen voor een andere, plotseling ziek geworden, gastpredikant. Hier waren we erg blij mee".

**Geen zang, geen bezoek**

Vanuit de Protestantse Kerk Nederland hebben we het dringende advies gekregen om gedurende de lockdown niet meer te zingen in de kerk, ook niet met een klein groepje. Dat vinden we erg jammer, maar toch volgen we dit advies op. De dreiging van de 'Engelse variant' van Covid19 is de belangrijkste reden hiervoor. Bezoekers zijn tenminste tot en met 7 februari niet welkom in de kerk. Alleen voor degenen die een taak hebben, is de kerk toegankelijk. Ondanks deze beperking proberen we toch mooie en zinvolle vieringen uit te zenden vanuit onze eigen Dorpskerk via Kerkomroep. En als u thuis meezingt, houden we samen toch de lofzang gaande.

## Actie Kerkbalans

In de komende week zal de bekende envelop van de actie Kerkbalans weer bij u worden bezorgd. Het is de bedoeling dat de antwoord envelop in de week van 23 tot 30 januari weer bij u wordt opgehaald. Het zou fijn zijn als u de envelop heeft klaar staan zodat de medewerker(ster) niet te lang in de kou bij u aan de deur moet wachten. Het resultaat van de actie kunt u later uiteraard lezen in de "Samen".

## Bezorgteam

Wat fijn dat jullie de enveloppen weer willen bezorgen. We kunnen niet zonder jullie. De opgehaalde antwoord enveloppen kunnen worden afgegeven op het adres van Trudi Bouwmeester – Westlander 67.

## Oecumenische viering

Volgende week, 24 januari, hopen we vanuit de Dorpskerk een oecumenische viering uit te zenden. In een poging om tijdens die dienst wat interactie te hebben met de kijkers is het handig om vantevoren de app te downloaden op de mobiele telefoon: menti.com of mentimeter.com. Misschien weet u het nog van het startweekend? Meer hoeft er nog niet gedaan te worden. Verdere instructies volgen volgende week.

## Berichtje van het "Kerk TV team"

We zijn blij u/jullie te kunnen vertellen dat we een team gevormd hebben die wekelijks een PowerPointPresentatie maakt en beeld en geluid kan uitzenden.

Zeker nu er de komende weken nog geen bezoekers in de kerk kunnen, is het heel fijn dat er thuis gewoon gekeken en geluisterd kan worden naar de kerkdienst.

Uiteraard lopen we nog tegen wat 'beginnersfoutjes' aan en soms laat de techniek ons een beetje in de steek, maar we hebben ook in de afgelopen weken al heel veel ervaring opgedaan. Er zijn inmiddels vier mensen benaderd die, zodra de uitzending begint, meekijken en in contact staan met de personen die boven naast het orgel aan de regietafel zitten. U hoeft dus niet naar de koster te bellen of iemand anders te benaderen tijdens de dienst als bijvoorbeeld het geluid of beeld wegvalt. In veel gevallen is heel even wachten, of een keer de internetpagina verversen, voldoende. Heeft u/jij tips ,suggesties of feedback voor het team, geef dat dan zeker door!!

Graag per mail naar het volgende mailadres: [liturgie@protestantschipluiden.nl](mailto:liturgie@protestantschipluiden.nl)  
De volgende personen zitten in het team of zijn er zeer nauw bij betrokken:  
Siem van Staalduinen, Flip Langstraat, Annet Hooijmans, Ada de Rijke, Remco van den Berg, Ralf van Leeuwen, Rick van den Berg, Nienke van Ispelen, Christel van Vliet, Anita van der Windt en Wil Ouwendijk.  
De uitzending begint rond 9.45 uur.  
U kunt de kerkdienst opzoeken via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en ook via [www.protestantschipluiden.nl](http://www.protestantschipluiden.nl)

## 12+ nevendienst digitaal

Hallo allemaal,  
De 12+ nevendienst gaat weer digitaal! Elke zondag om 10:00 via onderstaande link. We hopen jullie te zien!  
Zoom Meeting  
<https://us05web.zoom.us/j/85112694198?pwd=SHNua0pPSm5oL1BNRm50SWJMT3VjQT09>  
Meeting ID: 851 1269 4198  
Passcode: vtfb5N



## Kringloopmarkt

De kringloopmarkt heeft in december 1743,96 opgebracht, dank aan alle medewerkers voor dit mooie resultaat.  
Voorlopig is de kringloopmarkt tot 9 februari 2021 gesloten voor de verkoop. Spullen brengen kan echter wel, dat kan dan op de dinsdagavonden van 19:00 uur tot 20:30 uur of op afspraak via telefoonnummer 06 53 63 18 70 of 06 13 67 98 43. Ook voor vragen kunt u op deze nummers terecht.  
Het kringloopteam

## Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 24 januari 2021 kunt u sturen naar [zondagsbrief@protestantschipluiden.nl](mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl) voor 21 januari 2021 19.00 uur.

