

Kerstdienst

“In het menselijk gezin”



Dorpskerk Schipluiden
24 december 2020, 22.00 uur

ds. E. Dibbets-van der Roest, voorganger

Hans Koster, orgel

Zang:

Christi van der Hauw (sopraan)

Margriet Andriesen (alt)

Gert Jan Hol (tenor)

Jaap van der Hauw (bas)

Welkom

Lied 498 vers 1 en 2

Betlehem, o uitverkoren
stad in 't veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Bemoediging, groet en drempelgebed

Psalm 2 (abdijtoon) met antifoon

Hij sprak tot mij: Gij mijn Zoon, Ik riep u heden in het leven.
Waarom zijn de volken oproerig, gaan de naties zinloos
tekeer?

Hoe stellen de heersers zich op tot de strijd, spannen samen
de groten der aarde?

Zij trotseren de Heer en zijn Gezalfde: wij zullen hun ketens
verbreken, hun boeien werpen wij af. Die troont in de hemel
Hij lacht, de Heer, Hij drijft met hun waanzin de spot.

Hij zal tot hen spreken in gramschap, hen verschrikken met
zijn toorn:

Heb Ik hem niet gezalfd tot mijn koning, op de Sion, mijn
heilige berg?

Zo gewaag ik van 's Heren besluit: Hij sprak tot mij: gij mijn Zoon, Ik riep u heden in het leven. Vraag Mij slechts en Ik geef u volken ten erfdeel, tot uw bezit de einden dere aarde. Heersers, komt heden tot inzicht, laat u leren, gij groten der aarde.

Dient met ontzag Hem die zal komen, kust de Zoon, dient hem met vreugde.

Hij sprak tot mij...

Kyriegebed

Glorialied 479 vers 1, 2, 4

Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.

Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.

Vreugdevol nieuws, want hier is Hij:
de vorst van Gods barmhartigheid!



Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.

Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.

Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid.

Hij doet de duisternis teniet.

En engelen zingen ons dit lied:

Hij doet de duisternis teniet.

En engelen zingen ons dit lied:

Glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.

Gebed

Lezing: Jesaja 9:1-6 (NBV) gelezen door Wil Dijkshoorn

¹Het volk dat in duisternis ronddooft

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

²U hebt het volk weer groot gemaakt,

diepe vreugde gaf u het,

blijdschap als de vreugde bij de oogst,

zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

³Het juk dat op hen drukte,

de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,

u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

⁴Iedere laars die dreunend stampte

en elke mantel waar bloed aan kleeft,

ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

⁵Een kind is ons geboren,

een zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

⁶Groot is zijn heerschappij,

aan de vrede zal geen einde komen.

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,

ze staan vast, in recht en gerechtigheid,

van nu tot in eeuwigheid.

Daarvoor zal hij zich beijveren,

de HEER van de hemelse machten.

Lied 448 vers 1, 2, 4, 6, 8, 9

Het volk dat wandelt in het duister

zal een groot licht zien, een groot licht.

Hef naar de hemel uw gezicht,

met opgeheven hoofden, luister,

gij die daar woont in 't dal der tranen
en van de schaduwen des doods,
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots
Hij zich zijn witte weg zal banen.

Geen liefde gaat er meer verloren,
de onderdrukking is voorbij,
de dood is dood, nu juichen wij,
er is een Kind voor ons geboren.

En alle andere vreemde namen:
die Wonderlijke Raadsman heet,
omdat Hij de geheimen weet
van hemel en van aarde samen.

Dan zal de aarde voor ons allen
het land van melk en honing zijn,
het Kind van God zal Koning zijn,
nooit zal de troon van David vallen.



En alle, alle mensen samen,
die zullen voor zijn aangezicht
staan zingen in het grote licht.
En Hij kent allen bij hun namen.

Lezing: Lukas 2:1-7 (NBV)

¹In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ²Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van

David afstamde, ⁵om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. ⁶Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Lied “Christus is geboren”

Christus is geboren, zingt uw hoogste lied
Open wijd uw oren als uw oog niet ziet.
Mensen van beneden, God daalt tot ons neer,
schenkt op aarde vrede. Zingt zijn eer!



Van in den beginne Koning van 't heeal
treedt de wereld binnen die Hij redden zal.
Kind van God gegeven, weerloos, klein en teer,
deelt ons mens'lijk leven. Zingt zijn eer!

't Donker is vergangen, aarde weest verblijd.
Wacht nu vol verlangen 't lichten van de tijd.
't Woord van Gods genade keert niet ledig weer
God voltooit zijn daden. Zingt zijn eer!

Lezing: Lukas 2:8-20 (NBV)

⁸Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: ¹¹vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹²Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een

doek gewikkeld in een voederbak ligt.’¹³En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

*¹⁴Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’*

¹⁵Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’¹⁶Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.¹⁷Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.¹⁸Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,¹⁹maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.²⁰De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Lied 503: 1, 2, 4

Wij staan aan een kribbe,
aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping,
de rijzende zon:
dit leven zal stralen,
door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst,
gevat in dit kind.

Wij lezen Gods wezen
in het kind dat hier ligt,
De nacht geeft zijn liefde
een helder gezicht:



dit kind, dat ontvlamt
als een aarzelend vuur
wordt licht en geleide
in_ons donkerste uur.

Hoe diep ook het duister
waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel
heeft alles omljnd.
Hij is ons tot lichtbron
in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen
wint hier al aan kracht.

Overdenking

Orgelspel: In Dulci Jubilo, J.S. Bach

Vorbeden

Lied 483

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Zegen

Lied 481 “Hoor de eng'len zingen d' eer”

Hoor, de engelen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!



Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Gezegend Kerstfeest!



Je hoeft het #NietAlleen te doen

nietalleen.nl