

Kerstavond

Een koning tussen de mensen



24 december 2020, 20.15 uur

Een muzikale viering vanuit de Dorpskerk Schipluiden
met Arianne Thijs en Marloes Arkesteijn (piano en zang)

Lied 483: 1, 2

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.



Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon' Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace.

Begroeting en gebed (Erika)

Lied: Do you hear what I hear?

vertaling:

De nachtwind zei tegen het kleine lammetje: zie je wat ik zie?
hoog in de hemel, een ster, dansend in de nacht
met een staart zo groot als een vlieger

Het kleine lammetje zei tegen de herdersjongen: hoor je wat ik hoor?

Rinkelend door de hemel, een lied, hoog boven de bomen
met een stem zo groot als de zee

De herders jongen zei tegen de machtige koning: Weet je wat ik weet?

In je warme paleis, machtige koning, weet je wat ik weet?
Een kind rilt in de kou. Laten we hem zilver en goud brengen.

De koning zei tegen de mensen overall: Luister naar wat ik zeg.
Bid voor vrede, mensen, overall.
Een kind slapend in de nacht zal ons goedheid en licht
brengen.

Inleiding op het thema: N.a.v. Lucas 1: 26-38 (Erika)

*Hij zal een groot man worden en hij zal zoon van de
Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem koning
maken zoals zijn voorvader David was; ... en aan zijn
koningschap zal geen einde komen.*

Verhaal: 'Een koning', uit: Vijgjes op weg naar kerstmis 2020,
Berne Media (Marijke)

Lied: Once in royal David's city

Once in royal David's city
Stood a lowly cattle shed,
Where a mother laid her Baby
In a manger for His bed:
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little Child.

He came down to earth from heaven,
Who is God and Lord of all,
And His shelter was a stable,
And His cradle was a stall;
With the poor, and mean, and lowly,
Lived on earth our Savior holy.

In de stad van koning David,
in het oude Bethlehem,
ligt een Kindje in de kribbe
en Zijn moeder lacht naar Hem.
't Is Maria's Kindje klein.
't Wil voor ons een Redder zijn.



Lezing: 'Jozef, een vader voor Jezus' (uit: Groeibijbel, Piet van Midden, n.a.v. het evangelie volgens Matteüs) (Jeannet)

Muzikaal intermezzo: Licht in de nacht

Ter overdenking: Waar was God in 2020? (Marijke)



Lied: In de Heer (Taizé)

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst.

Gebed en afsluiting (Erika)

Lied 487

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.



Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.



*Leef met aandacht
dicht bij je hart.
Val niet uiteen.*

*Blijf in de buurt
van het kwetsbare leven.
Leef de dag van vandaag.*

*Bekeer je tot het alledaagse,
de zorg voor elkaar,
een goed woord.*

*Luister om te zien.
Een moeder
met de armen om haar kind.
Wiegt het in het ogenblik.*

*Dat is het wonder.
God met ons.
Het is zo dichtbij.*

Leendert-Jan Parlevliet

