



Kleur van de zondag: Paars

Ochtenddienst: 1^e Advent

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. E. Dibbets- van der Roest

Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie

Organist: Gert Jan Hol

Thema voor 1^e advent:

Jezus is het licht voor de wereld

Gebedspunt:

Laten we bidden om standvastig te zijn in geloof, zodat we met vreugde een lichtdrager zijn in deze onrustige wereld.

Liederen:

Bij het aansteken van de eerste adventskaars:

Jij mijn adem 12: 1



Hier gaat het licht ons voor,



het roept de he - mel uit!



Het wijst een vu - rig spoor,



de weg, die le - ven luidt.

Psalm 85: 1, 4

Lied 362: 1

Projectlied (om te luisteren)

O kom, o kom, Immanuël.

Hij is nabij, o Israël.

Kijk maar naar Mij. Kijk maar naar Mij.

Ik ben het Licht dat je leven verlicht

Stralend omarm Ik jou,

omdat Ik zoveel van je hou.

Ik ben erbij. Kijk maar naar Mij.

Wees blij, wees blij, o Israël.

Hij is nabij: Immanuël.

Lied 939: (om te luisteren)

Lied 653: 1, 4, 7

1^{ste} Schriftlezing: Exodus 13: 17-22 (NBV)

gelezen door Kim van den Berg

¹⁷Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. ¹⁸Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken.

De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. ¹⁹Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te zullen doen. 'God zal zich jullie lot aantrekken,' had hij gezegd, 'en dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen.'

²⁰Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. ²¹De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. ²²Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en 's nachts de vuurzuil.

2^{de} Schriftlezing: Johannes 8: 12-20 (NBV)

¹²Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' ¹³De farizeeën wierpen tegen: 'Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.'

¹⁴Maar Jezus ging verder: 'Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga.'

¹⁵U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. ¹⁶En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. ¹⁷In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is.

¹⁸Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.' ¹⁹Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader dan?' 'U kent noch mij, noch mijn Vader,' antwoordde Jezus. 'Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.' ²⁰Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 22 november zijn gegaan naar dhr. J. v.d. Wel, Gaagweg 48a en naar Trudi Bouwmeester, Westlander 67.

Toelichting collecte diaconie:

Zondag de eerste zondag van advent is de diaconie collecte bestemd voor kinderen in de knel Oekraïne .

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze advenstcollecte.

Voor deze kinderen is uw steun van groot belang en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Giften zijn van harte welkom op reknr. NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.te Schipluiden o.v.v Oekraïne. De diakenen.

TV team:

Het "beeld en geluids team" is nog op zoek naar 2 personen die 1 keer per maand een zondagsdienst willen filmen en uitzenden.

Het schijnt niet moeilijk te zijn, dus voor zowel een 15 plusser als voor een 60 plusser moet het goed te doen zijn! 😊

Wil je meer info en jezelf opgeven, stuur dan een mail naar; wil.ouwen@gmail.com

Bedankt:

We willen graag iedereen bedanken die geholpen heeft met kronen poetsen. De lampen hangen er weer mooi bij.

Namens de kerkrentmeesters en beheerder.

Adventsproject nevendienst

Het is alweer bijna Advent. De nevendienstleiding heeft een leuk thuis programma samengesteld.

Hiermee kunnen de kinderen zelf thuis, maar samen met de hele kerk, kerst voorbereiden.

De nevendiensten van de basisschool vervallen met dit project de rest van 2020. De nevendiensten voor 12+ gaan voorlopig wel door.

Zieken

Mevr. L.E. Warreman-Arnoys, Dr. De Koninglaan 20, heeft in de afgelopen week een operatie ondergaan en hoopt ondertussen weer thuis te zijn om verder te herstellen. Mevr. T. de Bruijne-Voogt, Lijsterbesstraat 7, heeft ook een operatie ondergaan en hoopt morgen naar huis te kunnen. Van harte beterschap!

Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 6 december 2020 kunt u sturen naar

zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 3 december 2020 19.00 uur.

