

Schipluiden, dankstond, woensdag 4 november 2020, 19.30 uur

Vooraf klinkt luisterlied: Mijn Herder - Sela

lied 245: 1, 2 'k Wil U o God mijn dank betalen

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deze avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Bemoediging en groet

psalm 65: 1, 2 De stilte zingt U toe, o Here

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

gebed

Schriftlezing: Habakuk 3: 17-19 (NBV) gelezen door Marry Keizer

¹⁷Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,

al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
¹⁸toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
¹⁹God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

lied 981: 1, 3, 5 Zolang er mensen zijn op aarde

1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Schriftlezing: Matteüs 20: 1-16 over de werkers in de wijngaard

¹Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. ²Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. ³Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, ⁴zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” ⁵En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. ⁶Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” ⁷“Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” ⁸Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” ⁹En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. ¹⁰En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. ¹¹Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ¹²“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” ¹³Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie?” ¹⁴Neem dan aan wat je toekomst en ga. Ik

wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. ¹⁵Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?" ¹⁶Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.'

psalm 136: 1, 12, 13 Loof de Heer want Hij is goed

1 Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

12 Loof de Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijszake geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13 Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Overdenking

Thema: Je verdiende loon

lied 718 God die leven hebt gegeven

God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten w'U vergelden, -
dank voor 't daaglijks brood.

2 Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3 Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

4 Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden

't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Gebed

GotZ.248.ii: 1, 2 Op bergen en in dalen

1 Op bergen en in dalen
en overal is God;
waar ik ook heen zou dwalen,
ja overal is God;
waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God;
omlaag en hoog verheven:
Ja, overal is God!

2 Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij;
wie steunt op zijn vermogen,
beschermt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal;
Hij geeft alom zijn gaven,
Hij draagt het groot heelal.

Zegen