



Kleur van de zondag: Groen

Ochtenddienst:

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. E. Dibbets- van der Roest

Collecte: 1. Kerk 2. Zending

Organist: Gert Jan Hol

Ouderling: Trudi Bouwmeester

Gebedspunt:

Bidden we voor de mensen in Beiroet na de grote explosie.

In deze dienst worden Marjan Kneppers-de Mooij en Marijke van Leeuwen-Stuffers bevestigd in het ambt van ouderling

Orde van dienst:

Orgelspel, welkom en mededelingen

Lied 221: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied psalm 139: 1

Gebed

Moment voor de kinderen

Lied: Sorry zeggen (CD)

Ik geef wel eens een harde duw
da's helemaal niet goed
dan weet ik dat ik eigenlijk
"sorry" zeggen moet
maar als het dan per ongeluk gaat
is het dan ook nodig?
moet ik dan perse sorry zeggen
of is dat overbodig?

Refr.

Sorry zeggen dat is iets
dat vind ik niet zo fijn
sorry zeggen is niet leuk
het kan zo moeilijk zijn
sorry zeggen dat is iets
dat doe ik niet zo graag
en als ik het dan toch moet doen
dan liever niet vandaag

Sorry zeggen vind ik soms
een beetje flauwekul
want als die ander nou begon
dan is het niet mijn schuld
maar als hij nou geen sorry zegt
voel ik me rot van binnen
dan wil ik wel de eerste zijn
want iemand moet beginnen

Refrein

Vader in de hemel
leer mij terug te gaan
om sorry te zeggen
als het fout is gegaan
Vader in de hemel
help mij telkens weer
de vrede te bewaren
want ik wil geen ruzie meer!

Refrein 2:

Sorry zeggen dat is iets
dat vind ik niet zo fijn
sorry zeggen is niet leuk
het kan zo moeilijk zijn
sorry zeggen dat is iets
dat doe ik niet zo graag
't Is beter om het toch te doen
dus daarom maar vandaag

Schriftlezing Romeinen 9: 1-5 en 30-33(NBV)

gelezen door Arie v.d. Windt

¹Omdat ik één ben met Christus spreek ik de
waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige
Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: ²ik ben
diepbedroefd en word voortdurend door verdriet
gekweld. ³Omwille van mijn volksgenoten, de
broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel,
zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en
van Christus gescheiden te zijn; ⁴omwille van
hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen
heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid,
de verbonden, de wet, de tempeldienst en de
beloften heeft geschonken; ⁵omwille van het volk
dat van de aartsvaders afstamt en waaruit
Christus is voortgekomen. God, die boven alles
verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid.
Amen.

³⁰Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Hoewel ze
er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als
rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun
geloof. ³¹Maar Israël, dat ernaar streefde door de
wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt.
³²Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof
het van hun daden afhing, en niet van geloof. Ze
zijn over de steen gestruikeld ³³waarover
geschreven staat: 'In Sion leg ik een steen neer
waarover men struikelt, een rotsblok waaraan
men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt
niet bedrogen uit.'

Lied psalm 68: 9, 11, 12

Overdenking

Orgelspel

Inleiding tot de bevestiging

Presentatie van te bevestigen ambtsdragers

Geloften bij de bevestiging

lied 670: 1

Gebed

Bevestiging

vraag aan aanwezigen (allen gaan staan)

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen.

Wilt u hen in uw midden ontvangen en omringen met uw medeleven,

hen dragen in uw gebeden en met hen

meewerken in de dienst aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord?

Allen: Ja, dat willen wij van harte.

Lied 415: 1 (aangepast)

Zegen hen, Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.

Gebed (samen bidden we tot besluit hardop het 'Onze Vader')

Evangelische Liedbundel 389

Maak mij een vre-de-stich-ter, Heer,
die lief-de brengt waar haat de men-sen drijft,
ver-zoe-ning waar ver-deeld-heid do-mi-neert,
ge-loof in U, waar twijfel heerst.
O, Mees-ter, geef dat ik niet voor me-zelf
be-grip zoek, maar juist an-de-ren be-grijpen zal.
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied;
of lief-de eis, ter-wijl ik lief-de de-len kan!

Maak mij zo'n vrede-stichter, Heer,
dat wanhoop overwonnen wordt door hoop,
de duisternis verdreven door uw licht
en diep verdriet door vreugd' in U.
O, Meester, geef dat ik niet voor mezelf
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal.
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied;
of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan!

Want 't is door geven dat men krijgt;
elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt;
zichzelf verliezend, dat men leven vindt
een eeuwig leven, nieuw in U.

Zegen (deze be-amen we door samen hardop
'amen' te zeggen)

Dienst Meekijken?

Als het technisch lukt, hopen we de dienst van
zondag 9 augustus via YouTube in beeld te
brengen. Dit is de link die nodig is om mee te
kunnen kijken of later terug te kijken:
<https://youtu.be/dK2uCtxicqc>

Volgende week zondag

Op zondag 16 augustus zal er zoals gebruikelijk
een kerkdienst in de Dorpskerk worden gehouden
om 10.00 uur met als voorganger ds. E. Dibbets-
van der Roest. U kunt naar de kerk komen zonder
van te voren aan te melden.

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 2 augustus zijn gegaan
naar: Fam. C .v.d. Sar, B.M. Singel 22 en Fam. A.
Langstraat, Zouteveenseweg 13

Zingen in de kerk !

Er mogen nog steeds maar 5 mensen voorin de
kerk zitten die voor de samenzang zorgen. Mocht
u/jij een keer willen meezingen, geef het dan door
aan Jeanne Bouwmeester, tel. 2611209 of een
app naar 06 26 64 70 94. Zij laat dan weten op
welke zondag u/jij mee kunt doen. We nemen de
liederen dan voor de dienst door en starten
daarmee om 9.15 uur.

Toelichting collecte diaconie:

Zondag na de dienst collecteert de diaconie voor
de projecten van de Tien tijdens de dienst.
De zes projecten waaraan we ons als 10
Westlandse gemeenten hebben verbonden zijn
van groot belang voor mensen in Peru, Albanië,
Kenia, Dominicaanse Republiek, Moldavië en
Tanzania Haïti.

Een project hiervan is Girls Empowerment
Foundation welke zich inzet voor jonge meisjes in
ontwikkelingslanden en Stichting Jarikin welke



zich inzet voor basisonderwijs en beroepsonderwijs voor jongeren in Haïti. Door directe contacten met de projecten en hun uitvoerders, zijn we heel betrokken en weten we dat met er de hulp goede resultaten worden behaald, en is deze tot steun en opbouw zijn van velen.

Omdat uw hulp hierbij niet gemist kan worden daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte aan.

Geeft U liever een gift dan kan dit; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. De Tien De diakenen.

Puzzel voor de kinderen:

Het kan zijn dat je steeds dingen doet die God verbiedt.
Je wordt er verdrietig van.
Je wilt doen wat God wil, maar het lukt niet.
Maar weet dit: _____



breek de code

begin

Streek elke 2de letter weg.
Schrijf de letters die overgebleven zijn op de strepen.

Bezorging van de Zondagsbrief in Coronatijd.

De wekelijkse bezorging van de Zondagsbrief in tijden van Corona is een extra grote belasting voor het bezorgteam.

De zondagsbrief wordt namelijk bij een veel grotere groep bezorgd dan voor het begin van de Corona Crisis.

Veel van deze bezorgadressen hebben echter wel de beschikking over internet en een computer.

Hierdoor is het mogelijk om wekelijks de dienst te volgen gelijktijdig met de dienst in de kerk.

U hebt dan de mogelijkheid om via uw computer of tablet de dienst beluisteren en gelijktijdig de Zondagsbrief op het scherm projecteren.

Wanneer u zelf een printer hebt, kunt u natuurlijk ook zelf de Zondagsbrief thuis printen.

Dit maakt het overbodig dat de Zondagsbrief nog bij u moet worden bezorgd.

Wanneer wij nog niet beschikken over uw e-mailadres en u nog wekelijks wel een papieren versie van de Zondagsbrief ontvangt, dan vragen wij u om dit emailadres aan ons te sturen.

Ik hoop dat u wilt meewerken om ons bezorgteam te ontlasten van, in onze ogen, een hoop onnodig en overbodig werk, zodat zij dit ook vol kunnen houden.

Wanneer u dus nog steeds een papieren versie van de Zondagsbrief ontvangt: Mail dan uw emailadres aan Eilke de Boer:

edeboer03@hetnet.nl

U zult dan voortaan de Zondagsbrief via de mail ontvangen.

Wanneer u bij het een en ander hulp nodig hebt dan kunt u dit natuurlijk ook aangeven.

Met vriendelijke groet

Trudi Bouwmeester

Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 16 augustus 2020 kunt u sturen naar

zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 13 augustus 2020 19.00 uur.

