



## Gebedspunt:

Wij hopen en bidden om recht voor Jood, Palestijn en allen die betrokken zijn en zich inzetten voor duurzame vrede voor Israël en de volken.

Voorganger: ds. E. Dibbets-van der Roest  
Orgel: Jeanne Bouwmeester-Koole

## Orde van dienst:

### Orgelspel

### Welkom en mededelingen

### Bemoediging en groet

## Psalm 84: 1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

## Gebed

### Aandacht voor de kinderen

## Lied 991: 1, 2, 6

De eersten zijn de laatsten,  
wie nakomt gaat voorop,  
zij moeten zich niet haasten,  
die leven van de hoop.

God moge ons behoeden,  
wij zien elkander aan,  
de broeder kent de broeder  
als een die voor moet gaan.

Zo hoog zijn Gods gedachten,  
zij gaan de tijden door,  
wie voor was blijft ten achter,  
wie achterbleef gaat voor.

## Schriftlezing Exodus 25: 10-22 en 26: 31-37

(NBV) gelezen door Nel Ligthart Schenk

10. Laat van acaciahout een ark maken, een kist van twee-en-een-halve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog. 11. Overtrek die met zuiver goud, zowel vanbinnen als vanbuiten; aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. 12. Giet vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan elke kant van de ark. 13. Maak draagbomen van

acaciahout, verguld ze 14. en steek ze door de ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen worden. 15. De draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden. 16. In de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven. 17. Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang en anderhalve el breed. 18. - 19. Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen. 20. Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. 21. Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark. 22. Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang.

31. Maak een voorhangsel van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. Het moet vakkundig geweven worden, met een patroon van cherubs. 32. Maak het met vergulde krammen vast aan vier palen van acaciahout, die overtrokken zijn met goud en op vier zilveren voetstukken rusten. 33. Bevestig het voorhangsel zo dat het onder de vijftig gouden haken komt, en zet de ark met de verbondstekst erachter: het voorhangsel vormt de scheiding tussen het heilige en het allerheiligste. 34. Op de ark met de verbondstekst in het allerheiligste moet je de verzoeningsplaat leggen. 35. Zet de tafel en de lampenstandaard voor het voorhangsel in de tabernakel, tegenover elkaar: de lampenstandaard aan de zuidkant, de tafel aan de noordkant. 36. Maak ter afscherming van de ingang van de tent een vakkundig geborduurd gordijn van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. 37. Maak voor dit gordijn vijf palen van acaciahout, verguld ze, voorzie ze van vergulde krammen en giet er vijf bronzen voetstukken voor.

## Lied: Opwekking 192 (luisterlied)

Ik kom in uw heiligdom binnen  
't voorhangsel ga ik voorbij.  
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,  
vrucht van wat U deed in mij.

Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.  
't Gaat nu alleen om uw eer  
't Reukwerk van mijn lofgezing  
stijgt op in uw woning.  
Ik kniel voor de troon van mijn Koning  
Samen met mijn stem hef ik  
ook mijn handen op tot U,  
het loflied komt diep uit mijn hart.

### **Schriftlezing Hebreë 10: 19-25 (NBV)**

19. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20. omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaad heeft, door het voorhangsel heen. 21. We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; 22. laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. 23. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. 24. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, 25. en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

### **Lied 275 (gelezen)**

- 1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig onder uw vleugels rusten wij.
- 2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden niet hoog en breed van ons vandaan.  
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden dat Gij dit lied wel zult verstaan.
- 3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
- 4 Gij zijt in alles diep verscholen in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen met hart en ziel aan ons getrouwd.
- 5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn.

### **Overdenking**

### **Orgelspel**

#### **Lied op verzoek (gelezen)**

(Op de wijs van "Dankt, dankt nu allen God")

Dank voor Uw liefde Heer  
U hebt ons veel gegeven  
U was er elke dag  
Beschermd zo ons leven  
Al was er moeit' en zorg  
U hebt ons steeds geleid  
Als herder op ons pad  
De weg voor ons bereid

U gaf ons zegen Heer  
Met U zijn wij verbonden  
Uw liefde daalde neer  
Die wij steeds delen konden  
Met kind'ren die U gaf  
Met mensen om ons heen  
Van wieg tot aan het graf  
U liet ons nooit alleen

Blijf Heer ons zo nabij  
In onze levensjaren  
Al zijn wij groot of klein  
Laat nooit Uw bijstand varen  
Aanvaard ook onze dank  
Voor alles wat U geeft  
Voor alle liefde Heer  
En wat op aarde leeft.

### **Gebeden**

#### **Lied 906: 2, 8**

God is tegenwoordig,  
die in 't licht daarboven  
dag en nacht de engelen loven.  
Heilig, heilig, heilig,  
zingen Hem ter ere  
als de hoge hemelsferen.  
Laat o Heer, U ter eer,  
ons lied ook U prijzen,  
lof en dank bewijzen.

Heer kom in mij wonen,  
zij mijn hart en leven,  
U ten heiligdom gegeven.  
Gij die zo nabij zijt,  
wend mij toe uw wezen,  
dat G'in mij uw beeld moogt lezen.  
Waar ik ga zit of sta,  
laat mij U aanschouwen,  
met een stil vertrouwen.

### **Zegen Orgelspel**



## Collecte

U kunt uw gift voor het kerkenwerk, voor het pastoraat, de eredienst, jeugdwerk, diaconie, enzovoorts overmaken. Via Kerkinactie worden heel veel projecten over de hele wereld ondersteund die nu van levensbelang zijn. Geef niet wat u missen kunt, maar geef met geloof en vanuit uw hart op rekeningnummers: Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden NL08 RABO 0146 8315 27. En voor Zending en Diaconie Protestantse Gemeente Schipluiden NL83 RABO 0146 8315 35.

## Zieken

Het adres waar dhr. A. Langstraat revalideert is: Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag.

## Kerkdienst meemaken?

Om in de kerk de kerkdienst live mee te maken is het noodzakelijk zich van tevoren aan te melden bij Trudi Bouwmeester vóór zaterdagmiddag 12.00 uur. Dat kan per telefoon of whatsapp op nummer 06 1354 6944 of per mail: [trudischotel@outlook.com](mailto:trudischotel@outlook.com). Zij verzamelt de aanmeldingen. U krijgt dan bericht of u wel of niet kunt deelnemen. Het maximale aantal van 30 personen is snel bereikt, dus bent u hier niet bij, dan wordt u op de lijst gezet voor de volgende zondag. Zonder aanmelding géén toegang.

## Enkele regels voor kerkgangers:

Jammer genoeg is zingen tijdens de eredienst niet toegestaan, wellicht kunt u mee-neuriën. Na de dienst verlaat u de kerk als volgt: de zijdeur gaat open, er zal iemand aanwezig zijn die aanwijst welke rij aan de beurt is om naar rechts de bank te verlaten en naar voren, via de zijdeur, de kerk te verlaten. Wie naar de parkeerplaats moet, verlaat ook de bank naar rechts en naar voren om via het andere pad de kerk te verlaten. Bij de uitgang staan twee collectebussen. Hierop staat aangegeven of het voor 'kerk' of 'diaconie' is. Voorlopig is gezamenlijk koffiedrinken niet aan de orde, helaas. Wij zien er naar uit u weer te ontmoeten in de eredienst. Maar doe het verstandig.

## Hallo gemeenteleden,

Zo, de eerste keer met 30 personen een kerkdienst weer te mogen houden zit er op. Ik denk dat veel mensen nog even wachten, misschien het niet aan durven of het niet prettig vinden omdat er niet gezongen mocht worden. Maar uiteindelijk waren we met 12 personen.

Er kunnen er dus nog wel 20 bij, want degene die een taak hebben hoeven niet meegerekend te worden.

Het is onnatuurlijk dat er afstand gevraagd wordt van ons, dat we niet naast elkaar kunnen zitten in de kerk en ook daarna geen koffie drinken en napraten voelt ook raar.

Maar daarentegen was het ook rustgevend en inspirerend om weer in de kerk een dienst mee te maken.

Om deze ervaring met meer mensen te delen vraag ik u/ jullie om je toch even op te geven bij Trudi Bouwmeester.

Wellicht tot zondag,

Groetjes Wil Ouwendijk.

## Digitale 12+ nevendienst

Hallo allemaal,

Omdat we jullie graag willen zien en spreken, gaan we de 12+ nevendienst komende weken digitaal doen. Alles wat je nodig hebt is je telefoon of een laptop met camera.

Je kunt meedoen door zondagochtend om 10:00 naar deze link te gaan: [zoom.us/j/5122316966](https://zoom.us/j/5122316966).

Als je dit doet op een telefoon, wordt je de eerste keer gevraagd de app te downloaden.

Afgelopen zondag was leuk, en we hopen jullie allemaal weer te zien.

Tot zondag!

Daniël en Esther Booms

## Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 21 juni 2020 kunt u sturen naar

[zondagsbrief@protestantschipluiden.nl](mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl) voor 18 juni 2020 19.00 uur.

