



Gebedspunt: Bidden wij voor eenheid onder de mensen, dat er niet geoordeeld wordt op grond van huidskleur.

Voorganger: ds. E. Dibbets-van der Roest
Ouderling: Trudi Bouwmeester
Orgel: Gert Jan Hol

Orde van dienst:

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed, bemoediging en groet

psalm 90: 1

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

Gebed

Aandacht voor de kinderen

kinderlied (op melodie van 'gelukkig is het land')

Het Koninkrijk van God lijkt op een schat die ligt verborgen in de grond. Wie daarop is gericht, verkoopt heel zijn bezit, en schaft die akker aan. Zo is Gods koninkrijk de schat in ons bestaan.

Het Koninkrijk van God is als een kostbaarheid, een parel, glanzend mooi, waarmee je wordt verblijd. Wij zijn de kooplui die daar steeds op zoek naar zijn. Het is ons alles waard, al lijkt het nog zo klein.

Schriftlezing Exodus 24: 3-11 (NBV) gelezen door Bram Kalkman

3. Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de HEER geboden had. 4. Hierna schreef Mozes alles op wat de HEER had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij twaalf

gedenkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van Israël één. 5. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de HEER brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. 6. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. 7. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: 'Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen.' 8. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. 'Met dit bloed,' zei hij, 'wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.' 9. Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk, 10. en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. 11. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen hem, en zij aten en dronken.

psalm 107: 3, 4

Zij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan, omdat Hij in hun midden zijn wonder heeft gedaan: maaltijd en lavenis meer dan zij durfden dromen; de last van hun gemis heeft Hij hun afgenomen.

Laat ons nu voor de Here zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot de vrede.

Schriftlezing uit 1 Petrus 1 (NBV)

1. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2. door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed. 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood,

waardoor wij leven in hoop. 4. -5. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren....

18. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19. maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. 21. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 22. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23. als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.

lied 677

Geest, uit de hemel neergedaald,
storm van gedrevenheid,
breek niet de mens die ademhaalt,
Gij die ook stilte zijt.

Geest van de Vader en de Zoon,
vuur van hun heiligheid,
verzeng ons niet, maar brand ons schoon
van ongerechtigheid.

Adem van leven in het woord,
wek hen die niet verstaan:
de stomme spreekt, de dove hoort,
Gij doet het lied ontstaan.

Overdenking Orgelspel Gebed

Toelichting bij lied 706:

In het liedboek van de Lutherse Kerk in de Verenigde Staten van Amerika komt dit lied van Richard Leach (*1953) voor over de Drie-eenheid, die daarin wordt voorgesteld als een dans. De

gedachte hierachter is dat in een dans de partners gelijkwaardig zijn en er geen hiërarchisch verschil is. We moeten ons daarbij dus een rondedans voorstellen van drie personen. In de eerste strofe wordt de dans ingezet met de schepping: die schepping maakt van de wereld een dansvloer. De tweede strofe gaat over Christus, de derde over de Geest. In de vierde strofe doen wij met deze rondedans mee. De melodie bij dit lied is een Engels volksmelodie met de naam Kingsfold, die bij verschillende teksten voorkomt, het meest bekend is I heard the Voice of Jesus say. Een lichtvoetige en innige dansmelodie. De melodie heeft een heldere structuur met veel herhalingen, kenmerkend voor het volkslied.

Lied 706

Dans mee met Vader, Zoon en Geest,
kom binnen in hun kring,
dat wervelende samenspel
van ver voor ons begin.
De wereld van vandaag is ons
vanouds al toegedacht
als dansvloer waar de liefde leidt
en waar de hoop ons wacht.

Zie het gezicht van deze Drie:
een kind in Betlehem,
een mens tot bloedens toe gekroond
buiten Jeruzalem.
De dans van de Drievuldigheid
wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf,
ook daar leidt God ons uit.

Zing mee, wij zijn door deze Drie
in vuur en vlam gezet,
nu Pinksteren de vrijheid geeft
te zeggen wie ons redt!
Ook wij hebben het juk gekend
van Adams erfenis.
Laat horen hoe die zware last
ons afgenomen is.

Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!

Zegen



Kerkdienst meemaken?

Om in de kerk de kerkdienst live mee te maken is het noodzakelijk zich van tevoren aan te melden bij Trudi Bouwmeester vóór zaterdagmiddag 12.00 uur. Dat kan per telefoon of whatsapp op nummer 06 1354 6944 of per mail: trudischotel@outlook.com. Zij verzamelt de aanmeldingen. U krijgt dan bericht of u wel of niet kunt deelnemen. Het maximale aantal van 30 personen is snel bereikt, dus bent u hier niet bij, dan wordt u op de lijst gezet voor de volgende zondag. Zonder aanmelding géén toegang.

Enkele regels voor kerkgangers:

Jammer genoeg is zingen tijdens de eredienst niet toegestaan, wellicht kunt u mee-neuriën. Na de dienst verlaat u de kerk als volgt: de zijdeur gaat open, er zal iemand aanwezig zijn die aanwijst welke rij aan de beurt is om naar rechts de bank te verlaten en naar voren, via de zijdeur, de kerk te verlaten. Bij de uitgang staan twee collecteschalen. Hierop staat aangegeven of het voor 'kerk' of 'diaconie' is. Voorlopig is gezamenlijk koffiedrinken niet aan de orde, helaas. Wij zien er naar uit u weer te ontmoeten in de eredienst. Maar doe het verstandig.

Leiding 12+ club gezocht

Afgelopen september is de 12+club Love to Life gestart. Met negen enthousiaste tieners hebben we om de week op vrijdag een gezellige avond met een interessant thema en leuke spellen. Vanaf september zijn we opzoek naar iemand die het leuk vindt om als leiding aan te sluiten bij deze gezellige, actieve groep! Een keer komen kijken kan natuurlijk. Bel/bericht ons gerust als je er over nadenkt of als je iemand kent die het wellicht leuk vindt! Gerben (06-21359767) en Judith (06-13434316)

Kringloopmarkt.

Na maanden van gedwongen gesloten zijn, is de kringloopmarkt weer voorzichtig van start gegaan. Vanaf de 2e zaterdag van juni, 13 juni a.s. gaat de kringloopmarkt weer open, uiteraard met inachtnaam van de door de regering vastgestelde voorwaarden. Vervolgens is de kringloopmarkt weer iedere 2e en 4e zaterdag geopend. Elke dinsdag van 19:00 tot 20:00 kunt u weer goede gebruikte goederen inleveren. De opbrengst van de afgelopen maand mei bedroeg 1131 euro. Info kringloop@protestantschipluiden.nl of telnr 0613679843 of 0619933104

Digitale 12+ nevendienst

Hallo allemaal,
Omdat we jullie graag willen zien en spreken, gaan we de 12+ nevendienst komende weken digitaal doen. Alles wat je nodig hebt is je telefoon of een laptop met camera.
Je kunt meedoen door zondagochtend om 10:00 naar deze link te gaan: zoom.us/j/5122316966. Als je dit doet op een telefoon, wordt je de eerste keer gevraagd de app te downloaden. Afgelopen zondag was leuk, en we hopen jullie allemaal weer te zien. Tot zondag!
Daniël en Esther Booms

Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 14 juni 2020 kunt u sturen naar zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 11 juni 2020 19.00 uur.

